

# THỈNH NGUYỆN THỦ

---★---

## TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

### GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO NGƯỜI CHĂM

*Kính gửi:*

- Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ
- Tỉnh ủy Bình Thuận
- Tỉnh ủy Ninh Thuận
- UBND Tỉnh Bình Thuận
- UBND Tỉnh Ninh Thuận
- UBMTTQVN Tỉnh Bình Thuận
- UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận



**Ts. Putra Podam**

*Bình Thuận - 2021*

## MỤC LỤC

Stt	Nội dung	Trang
1.	Mục lục – Phụ lục 1	1
1.	Phần I - Thỉnh nguyện thư	2
2.	Phần II- Bài tham luận	8
2.1.	Sơ lược quá trình Hồi giáo truyền sang Champa	9
2.1.1.	Islam	9
2.1.2.	Hồi giáo	9
2.1.3.	Giai đoạn Asulam ở Champa	10
2.1.4.	Giai đoạn Awal ở Champa	12
2.2.	Hồi giáo Champa	13
2.3.	Tên tôn giáo liên quan	15
2.4.	Kết luận và kiến nghị	17
3.	Phụ lục	18
4.	Một số hình ảnh	67
5.	Tài liệu tham khảo	84

## **PHỤ LỤC**

<b>Phụ lục</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
A.	Quyết định UBND tỉnh Ninh Thuận	18
B.	Quyết định UBND tỉnh Bình Thuận	21
C.	Đơn kiến nghị loại bỏ Hồi giáo Bani	23
D.	Đơn kiến nghị loại bỏ chém trâu trong nghi lễ tang Chăm Bani	25
E.	Đơn giải trình của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận	30
F.	Sách trực tuyến online – Hồi giáo Bani Tôn giáo độc thần	34
G.	Biên bản cuộc họp (ngày 5/7/2019)	35
H.	Biên bản cuộc họp (ngày 20/7/2019)	36
I.	Biên bản cuộc họp (ngày 26/9/2019)	38
J.	Công văn Ban Tôn giáo Chính phủ	40
K.	Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Sư cả Bình Thuận	42
L.	Đơn kiến nghị gửi Hội đồng Dân tộc Quốc hội	52
M.	Đơn kiến nghị gửi tỉnh Ninh Thuận	63

# PHẦN I - THỈNH NGUYỆN THU'

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 25 tháng 05 năm 2021

### THỈNH NGUYỆN THU'

(Tổ chức Hội nghị giải quyết vấn đề tôn giáo người Chăm)

**Kính gửi:**

- Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ
- Tỉnh ủy Bình Thuận
- Tỉnh ủy Ninh Thuận
- UBND Tỉnh Bình Thuận
- UBND Tỉnh Ninh Thuận
- UBMTTQVN Tỉnh Bình Thuận
- UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận

Tôi tên: Ts. Văn Ngọc Sáng (Putra Podam), giảng viên trường Đại học Tây Nguyên.

Nguyên quán: Thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tín đồ Bani Awal (Awal), theo tôn giáo Hồi giáo Awal (Hồi giáo dòng Awal là Hồi giáo vương quốc Champa từ xưa đến nay), đây là Hồi giáo ảnh hưởng tính bản địa Champa. Khác với tín đồ Bani (Quốc tế: Muslim) ở Nam Bộ theo Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) là Hồi giáo đang hoàn thiện dần theo Thiên kinh Koran. Cả hai nhánh đều thuộc Hồi giáo (Islam), vì cùng giáo chủ (nabi Muhammad), cùng thờ Đáng Tối cao Allah, và dùng thiên kinh Koran (Quran).

Tên tổ chức của Hội đồng Sư cả Chăm là: Hồi giáo Bani.

Tôi đứng tên thỉnh nguyện thư gửi tâm thư kêu gọi các cơ quan chức năng giải quyết tình hình tôn giáo hiện nay đang làm xáo trộn trong cộng đồng của người Chăm.

Tại Ninh Thuận, căn cứ quyết định thành lập nhân sự Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007-2010), Số: 4106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 01 tháng 10 năm 2007. Căn cứ đại hội lần II, nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận ngày 7/12/2011. Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các vị Cà sáu, tín đồ thuộc 7 thánh đường Awal trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ đại hội lần III, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Sư cả Hồi giáo

Bani tỉnh Ninh Thuận ngày 12/12/2016, đến dự có ông Nguyễn Hồng Đệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các vị chức sắc thuộc 07 thánh đường Bani trên địa bàn tỉnh. (Quyết định 4106/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận – Phụ Lục A).

Tại Bình Thuận, theo Nhân dân điện tử (NDĐT), sáng ngày 18-9, tại Thành phố Phan Thiết, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ thứ nhất 2012-2016. Tham dự Đại hội có đại diện Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam, Sở Nội vụ tỉnh cùng 250 đại biểu là chức sắc đại diện cho hơn 19 nghìn tín đồ Hồi giáo Bani trong toàn tỉnh. Ngày 31 tháng 10 năm 2012 tại Bình Thuận, Ủy Ban Nhân dân tỉnh có quyết định số: 2161/QĐ-UBND về việc Công nhận tổ chức tôn giáo của người Chăm tại Bình Thuận là: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận. (Quyết định 2161/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận – Phụ Lục B).

Tại các đại hội ba nhiệm kỳ đã qua, các đại biểu đã thảo luận góp ý và thống nhất tên gọi “Hồi giáo Bani” là hệ phái Hồi giáo dòng Bani/Awal (Hồi giáo Champa) của người Chăm ở Việt Nam có nguồn gốc từ Islam (Hồi giáo) đã tồn tại gần 1000 năm, cũng như phong hướng, nhiệm vụ và quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani trong tỉnh. Theo đó, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani là một tổ chức của Hồi giáo Awal được thành lập theo nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ Bani Awal trong tỉnh và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thành lập Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani từ năm 2007 đến nay đã trải qua ba nhiệm kỳ Đại hội, Hội đồng đã có nhiều nỗ lực, cung cố, hoạt động có nề nếp, tổ chức các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, mang tính thống nhất giữa các thánh đường trong tỉnh theo tinh thần tiết kiệm, giữ vững thuần phong mỹ tục, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Chức sắc, chức việc và bà con tín đồ Bani Awal luôn đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng Sư cả, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương do chính quyền và Mặt trận phát động.

Ngày 25 tháng 04 năm 2019, đơn kiến nghị được viết tại thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận gửi Ban Tôn giáo Chính Phủ; UBND tỉnh Ninh Thuận; Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận về việc yêu cầu thay đổi tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” thành tôn giáo mới lấy tên: “Bani”. Đây được xem là đơn kiến nghị đầu tiên khai mào chống tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”, vì bản thân người ký tên và đứng tên viết đơn kiến nghị này đang thực hiện một dự án từ nước ngoài (Ấn Độ), về việc sẽ tách rời tín đồ Bani về nhập gần gũi hơn Ấn Độ giáo, bằng cách trước hết sẽ thay tôn giáo “Hồi giáo bani” thành tôn giáo “Bani”; tiếp theo loại bỏ tục chém trâu trong đám tang người Chăm Bani; loại bỏ tục đám Phước (ndam Phuel) của người Chăm Bani Awal; tiếp theo loại bỏ việc tôn thờ Allah, Muhammad của giáo sĩ Acar theo Hồi giáo Bani, và sẽ thay tôn thờ Alahuk Po Kuk nào đó, với lý giải Alahuk Po Kuk là Đấng Tối cao sinh ra Allah và Ganuer Mantri và phân công nhiệm vụ cho Allah cai quản tín đồ Bani Awal, còn Ganuer Mantri cai quản Balamon (Đơn kiến nghị loại bỏ Hồi giáo Bani – Phụ lục C).

Ngày 24 tháng 09 năm 2019 tại Ninh Thuận tiếp tục thách thức có đơn kiến nghị loại bỏ tục chém trâu trong nghi lễ đám tang đối với tín đồ Bani Awal của nhóm thực hiện dự án trên. Đơn kiến nghị đã gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ; Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận; Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận. (Đơn kiến nghị loại bỏ tục chém trâu trong nghi lễ đám tang Chăm Bani – Phụ lục D).

Giải trình đơn kiến nghị về việc loại bỏ tục chém trâu trong nghi lễ đám tang đối với tín đồ Bani Awal ở tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã có cuộc họp và chính thức có đơn giải trình được viết ngày 04 tháng 10 năm 2019 gửi Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận. (Đơn giải trình của Hội đồng Sư cả – Phụ lục E).

Tiếp quan điểm loại bỏ tôn giáo Hồi giáo Bani, tháng 02 năm 2020 nhóm thực hiện dự án Án Độ tiếp tục kêu gọi trên mạng xã hội yêu cầu tín đồ Bani Awal loại bỏ thượng đế Allah, loại bỏ Thiên kinh Koran mà giáo sĩ Acar, Imam, Po Gru,...hiện đang sử dụng. Trả lời cho động thái này, có nhiều bài viết cơ sở khoa học của nhiều trí thức Chăm đăng trên mạng xã hội cho rằng, Hồi giáo Bani là tên tổ chức thuộc Hội đồng Sư cả là Hồi giáo Champa có từ lâu đời qua nhiều thời kỳ lịch sử Champa, cũng như qua các tài liệu nghiên cứu có giá trị khoa học của nhiều học giả Tây Phương và thế giới. Tháng 08 năm 2020, tác giả Putra Podam có xuất bản sách tựa đề: “Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần”, tặng cộng đồng Chăm và giáo sĩ Acar, Imam, Po Gru cũng như giới chức tham khảo phục vụ Hội thảo ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ban Tôn giáo Chính Phủ tổ chức tại Phan Thiết – Bình Thuận. (Tham khảo sách trực tuyến-online: “Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần” của tác giả Putra Podam – Phụ lục F).

Khi xảy ra tình hình xáo trộn trong cộng đồng tín đồ Bani Awal trong tỉnh Ninh Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2019, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về tên gọi tôn giáo. Kết quả 7/7 thành viên thống nhất giữ tên tổ chức: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo bani” là tổ chức tôn giáo “Hồi giáo Bani” của người Chăm đã có mặt tại Việt Nam từ khoảng thế kỷ thứ 9. (Biên bản cuộc họp – Phụ lục G).

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, Ban thường trực Hội đồng Sư cả tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về tên gọi tổ chức: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”. Ban thường trực mời họp đủ thành phần gồm 27 thành viên ban chấp hành. Kết quả cuộc họp lấy tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” với 14 số phiếu đồng thuận, và 13 số phiếu chống. (Biên bản cuộc họp – Phụ lục H).

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức cuộc họp lấy ý kiến trên quy mô rộng hơn gồm: Ban Thường trực Hội đồng Sư cả; 07 vị Sư cả chủ trì 07 thánh đường; Hội đồng Bổn đạo thuộc 07 thánh đường; Các thành viên Hội đồng Sư cả mở rộng. Tổng số có 45 vị tham gia họp. Hội thảo đang trao đổi tích cực và thẳng thắn, thì có một thành viên trong dự án Án Độ đi từ bên ngoài vào phòng họp cầm Micro phát biểu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sự xuất hiện đột ngột và không tôn trọng Chủ trì Phiên họp

khiến nhiều đại biểu không hài lòng, họ bỏ về. Đây là nguyên nhân khiến cho Phiên họp không thành công. Kết quả thu nhận được: 13 ý kiến đồng thuận tôn giáo “Hồi giáo Bani”, và 08 ý kiến phản đối “Hồi giáo Bani. (Biên bản cuộc họp – Phụ lục I).

Trước tình hình trên, ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn số: 918/TGCP-TNTGK, về việc tổ chức hội thảo về một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani, đã gửi Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận. (Công văn Ban Tôn giáo Chính phủ – Phụ lục J).

Ngày 13/11/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo tại Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận về việc trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và một số cơ quan liên quan để bàn về nội dung liên quan đến tôn giáo Hồi giáo Bani. Hội thảo có tính chất quan trọng bàn đến vấn đề lịch sử tôn giáo, đặt tên tôn giáo, tên tín đồ, mối quan hệ giữa Hồi giáo Bani với Hồi giáo thế giới và nhiều chủ đề quan trọng. Kết quả ý kiến chính thức:

- Tổng số chức sắc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tham gia là: 53 người
- Kết quả ý kiến thăm dò : 94% đồng ý “Hồi giáo Bani”, và 6% phản đối “Hồi giáo Bani”.
- Ý kiến riêng cho phép 14 người trình bày thì kết quả: Đồng ý “Hồi giáo Bani” là 11 người; Không đồng ý “Hồi giáo Bani” là 03 người.

Trong đó, Chức sắc tỉnh Bình Thuận đồng ý tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” là 100%; Chức sắc tỉnh Ninh Thuận đồng ý tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” là 100%; riêng Ban chấp hành thuộc Hội đồng (không phải chức sắc) không đồng ý là 03 người (gồm 02 quý ông và 01 quý bà).

Đây là lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam nói chung Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan liên quan, đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo của người Chăm. Hội thảo lấy ý kiến về tên tôn giáo rất ý nghĩa cho cộng đồng Chăm nói chung và tín đồ Bani Awal nói riêng. Thông nhất tên gọi tôn giáo giúp tín đồ khẳng định đúng đắn tên tôn giáo và hoạt động của tôn giáo đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo “Hồi giáo Bani” một cách thuận lợi.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận có văn bản tổng hợp ý kiến về hội thảo tên gọi Hồi giáo Bani, do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận vào ngày 13/11/2020. (Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận - Phụ Lục K).

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, đơn kiến nghị ký tập thể do thành viên thực hiện dự án Ân Độ viết tại tỉnh Ninh Thuận gửi Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị không công nhận kết quả hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 13/11/2020 tại Phan Thiết-Bình Thuận. Đại diện nhóm thực hiện dự án đã âm thầm, lén lút, bí mật lấy chữ ký cả hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để vận động những người nhẹ dạ cả tin, mua chuộc, lôi kéo, điện thoại từng người, gõ cửa từng nhà để lấy chữ ký những người già, những phụ nữ không kiến thức tôn giáo, những chữ ký ma (chữ ký giả mạo), đồng thời nhóm này cũng tuyên truyền nói xấu thành viên chức sắc, chức việc, Hội đồng Sư cả, và bôi xấu những vị giáo sĩ như Acar, Imam, Po Gru không học hành, thiếu kiến

thúc, bị Nhà nước Việt Nam lợi dụng,...làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân. (Kiến nghị gửi Hội đồng Dân tộc Quốc hội- Phụ Lục L).

Ngày 20 tháng 12 năm 2020, tiếp tục đơn kiến nghị của một người Phụ nữ (người thân thành viên dự án Ân Độ), giáo viên trường tiểu học Văn Lâm, đã nghĩ hưu, đi vận động ký tên trong bản kiến nghị tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, về việc không chấp nhận tôn giáo Hồi giáo Bani, không chấp nhận ghép tên Hồi giáo với Bani, và cho rằng tín đồ Chăm Bani không có mối liên quan nào đến Hồi giáo. Đơn kiến nghị được gửi tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận; Hội Đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; UBND tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban Mặt trận tỉnh Ninh Thuận; Công an tỉnh Ninh Thuận; Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận; UBND huyện Ninh Phước; UBND huyện Ninh Hải; UBND huyện Ninh Sơn; UBND huyện Thuận Nam; Hội đồng Sư cả Hồi giáo bani tỉnh Ninh Thuận. (Đơn kiến nghị kèm theo - Phụ Lục M).

Tháng 4 năm 2021, tình hình càng trở nên phức tạp, khi người chủ mưu là giáo viên nghỉ hưu tại Ninh Thuận kêu gọi chống Hội đồng Sư cả. Ông ta lập nhóm cốt lõi tại tỉnh Ninh Thuận (chủ yếu thôn An Nhơn, Phước Nhơn và Văn Lâm) và Bình Thuận (chủ yếu thôn Bình Thắng) để đến từng nhà kêu gọi, nói xấu thành viên Hội đồng Sư cả, bắt dân ký giấy, đưa quà cho tiền,... để mua chuộc những người nhẹ dạ cả tin. Có tin đồn rằng nhóm vận động đã đưa tiền mười triệu đồng để xin chữ ký Sư cả thôn Phước Nhơn. Họ đã thành công trong vận động dân tấn công và giải tán tổ Công an làm Căn cước Công dân (CCCD) tại xã Phan Hòa và tuyên truyền chống làm thẻ CCCD.

Tháng 5 năm 2021, nhóm vận động gây mất trực tự an ninh thôn xóm trong tháng Ramadan, họ lợi dụng nhà báo đi lấy tin để tuyên truyền chống Hội đồng Sư cả, viết báo lên đài BBC sai sự thật, Thập Liên Trường viết bài đăng Facebook với nội dung bịa đặt và vu khống nhằm kích động dân chống Hội đồng Sư cả; tiếp ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đăng bài viết của ông Thành Phàn trên Facebook để xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhục mạ ông Đồng Dương Long, Imam Trần Công Dư, Ts.Văn Ngọc Sáng và Hội đồng Sư cả. Họ còn hăm dọa Ts. Văn Ngọc Sáng nếu còn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho Hội đồng Sư cả.

Ngày 20/5/2021, nhóm ông Thành Phàn móc nối với Thành Thanh Dãi (Thành Đài) một người Chăm lưu vong tại Thụy Điển, một Viện trưởng, một Chủ tịch, một Thủ tướng Chăm lưu vong mà nhiều báo chí trong nước đăng tin. Ông Thành Đài lên Facebook kêu gọi chống Hội đồng Sư cả, chống Chính phủ Việt Nam, bôi nhọ Bác Hồ,... Thành Đài còn lừa bịp một số người Chăm nói chuyện lén thu âm rồi phát tán trên Facebook, đưa tin lên đài Radio VOA,...

Những vấn đề trình bày ở trên không phải là trường hợp bất đồng quan điểm về tôn giáo của người Chăm, mà là một sự kích động vì sự háo danh và vụ lợi, một lợi ích nhóm từ việc thực hiện dự án Ân Độ, họ chuẩn bị vận động hành lang bằng cách dọn đường, bôi trơn, mua chuộc chức sắc để chuẩn bị cho việc nghiệm thu dự án. Nhưng, những việc làm của thành viên dự án Ân Độ là sự làm xáo trộn, sự rối loạn, sự nỗi loạn, sự hỗn loạn trong cộng đồng xã hội người Chăm

Với tình hình hiện nay, cộng đồng người Chăm thuộc hệ phái Awal (Tên tổ chức: Hồi giáo Bani) kiến nghị các cấp liên quan hai điều như sau:

Điều 1: Căn cứ kết quả Hội nghị ngày 13/11/2020, do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cấp Bộ nên ra nghị quyết chính thức dựa vào kết quả Hội nghị.

Hoặc:

Điều 2: Tổ chức một Hội nghị mới để ra nghị quyết chính thức tên tôn giáo liên quan người Chăm tại Việt Nam. Hội nghị này chỉ cần tập trung ba thành phần chính:

1). Thành phần 1: Đại diện những nhà khoa học người Chăm gồm những vị tiến sĩ như: Ts. Bá Trung Phụ; Ts. Thành Phần; Ts. Phú Văn Hắn; Ts. Putra Podam; Ts. Miêu Tiêu Chông; Ts. Trương Văn Món; Ts. Báo Văn Tuy; TS. Basiron,...

2). Thành phần 2: Đại diện những vị khoa học, thần học,...chuyên môn sâu Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Nhà nước, Sở Nội vụ,...

3). Thành phần 3: Căn cứ kết quả Hội nghị ngày 13/11/2020, do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Phan Thiết, Bình Thuận.

**Lưu ý Thành phần 3:** Ngày 13/11/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có tổ chức Hội nghị dành riêng cho Chăm Awal (Chăm Bani) gồm những đại diện:

- Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận
- Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận
- Ban thường trực, Ban chấp hành, Ban giúp việc, Ban giáo lý, Ban Sakawi, Ban kế hoạch, Ban hòa giải, Ban phong tục, Ban phụ nữ và Ban tài chính,...

Thỉnh Nguyên Thư là đại diện cộng đồng người Chăm từng lớp Bô lão, Trí thức, Sinh viên, Chức sắc tôn giáo, Acar, Imam, Po Gru, và cộng đồng tín đồ Bani Awal . Kính mong nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét Thỉnh Nguyên Thư này về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến từ các nhà khoa học về tôn giáo của người Chăm và cấp mã số tôn giáo riêng cho dân tộc Chăm.

Trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các ban, ngành trung ương dành cho Hồi giáo nói chung và hệ phái Hồi giáo Awal (Hồi giáo dòng Awal) của người Chăm. Sự xem xét này tạo điều kiện để tín đồ “Hồi giáo” Việt Nam nói chung, tín đồ “Hồi giáo Awal” và tín đồ “Hồi giáo Islam” nói riêng phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước./.

## KÍNH ĐƠN

Đại diện tín đồ Hồi giáo Awal tỉnh Bình Thuận



Ts. Văn Ngọc Sáng

## PHẦN II - BÀI THAM LUẬN

### LUẬN BÀN VỀ VIỆC ĐẶT TÊN TÔN GIÁO<sup>1</sup> TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM BANI Ở VIỆT NAM

TS. Putra Podam

Đại học Tây Nguyên, Việt Nam

Email: [Putrapodam@gmail.com](mailto:Putrapodam@gmail.com)

Facebook: Putra Podam

Thưa quý vị đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ

Thưa quý vị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận

Tôi Ts. Văn Ngọc Sáng, tín đồ Bani Awal của người Chăm theo Hồi giáo Awal (tên tổ chức: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani), đóng góp ý kiến về vấn đề đặt tên tôn giáo cho tín đồ Bani Awal ở Việt Nam.

Đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo mà các đại diện và Hội đồng Sư cả đã trình bày trước hội thảo ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại Phan Thiết-Bình Thuận. Tôi xin chia sẻ ý về vấn đề đặt tên tôn giáo của tín đồ Bani Awal như sau:

Trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về lối sống, đạo đức, văn hóa,... Tuy nhiên, để tôn giáo hoạt động tích cực và đúng hướng thì vấn đề điều chỉnh tên cho tôn giáo ở người Chăm Bani Awal phải đúng như bản thân nó đã được truyền đến người Champa trong xã hội truyền thống. Trong những năm gần đây, vấn đề tôn giáo trong cộng đồng người Chăm được nhiều người quan tâm. Đã có một nhóm đại diện trí thức Chăm viết đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận đề nghị đổi tên tôn giáo “Hồi giáo Bani” sang tên mới thành tôn giáo “Bani”. Ý kiến này của họ đã gây ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Chăm vì đại đa số trí thức Chăm, Bô lão, các tổ chức và Hội đồng Sư cả tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đều lên tiếng phản đối và đặc biệt là những phản ứng của người Chăm trên mạng xã hội.

Từ những nguyên nhân trên, chúng tôi tìm hiểu về “nguồn gốc” tôn giáo này đã truyền sang Champa xưa như thế nào, từ đó nhìn nhận và đưa ra luận giải phù hợp và đặt tên đúng cho tôn giáo của người Chăm Bani Awal ở Việt Nam.

---

<sup>1</sup> Bài tham luận đặt tên tôn giáo: Hồi giáo Bani, được trích nội dung từ cuốn sách: “Hồi giáo Bani – Tôn giáo độc thần. Tác giả. Ts. Putra Podam, 2020.

## 2.1. Sơ lược quá trình Hồi giáo truyền sang Champa

**2.1.1. Islam** (tiếng Chăm: Asulam, Athulam, Athalam), là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ trên 1,6 tỷ người. Islam giáo ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 7 tại bán đảo Ả Rập (Saudi Arabia), do Thiên sứ Nabi Muhammad sáng lập, nhưng đức tin của Islam thì bắt nguồn từ trước khi Thượng Đế Allah tạo ra Adam, với thượng đế Allah là Đáng Tối Cao, Duy Nhất và Muhammad là vị Thiên sứ cuối cùng được Allah mặc khải Thiên kinh Koran qua thiên thần Jibrael. Do vậy, Islam là một phiên bản hoàn chỉnh và phô quát về một đức tin nguyên thủy thông qua các thời kỳ Thiên sứ (nabi) như Adam, Abraham, Moses, Jesus và nabi Muhammad là vị rasul cuối cùng. Bốn quyển thiên kinh của Allah đều được ban xuống cho loài người đều vào tháng Ramawan (Ramadan). Thiên kinh Zabur (thiên kinh của thiên sứ Dawood/ David); Thiên kinh Taurah (Torah - Cựu Ước) được ban xuống cho Musa (Moses); Thiên kinh Injeel (Gospel - Tân Ước) được ban xuống cho Thiên sứ Isa (Jesus); Cuối cùng là thiên kinh Koran (Quran) được ban xuống cho Muhammad vào đêm 27 tháng Ramadan.

Từ cơ sở trên các giới khoa học, tôn giáo, viện ngôn ngữ, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan đã xem xét và đặt tên tôn giáo Islam là Hồi giáo.

**2.1.2. Hồi giáo** (tiếng Ả Rập: Islam), mang nghĩa “vâng mệnh, quy phục Thượng Đế”, là một tôn giáo Độc Thần do Muhammad sáng lập, nhưng đức tin của Islam thì bắt nguồn từ trước khi Allah tạo ra Adam. “Hồi” ở đây có nghĩa là “Hồi lại”, “Hoàn lại”, “Về lại nguyên thủy”, ngược lại dòng thời gian từ thời Muhamamad đến thời kỳ nguyên thủy ban đầu, nghĩa là từ Rasul cuối cùng Muhammad ngược lại đến nabi Jesus, kế tiếp là nabi Musa, kế tiếp là nabi Ibrahim, rồi đến thời kỳ nguyên thủy là nabi Adam. Hồi ở đây nghĩa là hồi lại trạng thái ban đầu và thực hiện đúng đắn cho một tôn giáo độc thần mà Allah đã chỉ định. "Subhanahu Wa Ta'ala" có nghĩa: “Vinh Quang Thượng Đế, Đáng Quyền Lực Tối cao”. Đồng thời tín đồ Hồi giáo phải hoàn thiện theo lời dạy của Thiên kinh Koran và cố gắng giữ Ngũ trụ.

Một số nhà khoa học hay một số tín đồ không đồng tình việc gán ghép tên Hồi giáo ở Việt Nam có nguồn gốc từ dân tộc (Huí- Huái) ở Trung Quốc, và cho rằng Chính phủ Việt Nam đặt tên một dân tộc Huí [huái] cho tôn giáo của người Chăm là Hồi giáo. Đây là quan điểm sai lầm, cứ sao chép rồi lập đi lập lại mà không hiểu nghĩa gốc của nó.

Đơn giản từ  huí [huái] chỉ có nghĩa hồi, hoàn, trở về,... theo âm Hán Việt hay Hán Nôm.

Hãy cùng tìm hiểu từ trong Hình 1. Như hình dưới đây:



: Phiên âm Mandarin là Huí [huái] đọc là: khuáy

**Hình 1. Âm Pinyin: huí; âm Hán Việt: hồi, hòi; âm Nôm: hòi, hòi,...**

Những âm trên đều mang nghĩa “hồi”, “hoàn”, “về”.

Ví dụ:

Hồi quốc: về nước; Hồi gia: về nhà; Hồi tín: trả lời thư; Hồi tâm chuyển ý: thay đổi ý kiến,...

Theo chuyên ngữ trực tuyến (online) trong Hình 2. Như dưới đây:

The screenshot shows a translation interface with two language dropdown menus at the top: 'Chinese (Traditional)' on the left and 'Vietnamese' on the right. Below these, the input field contains the Chinese character 'Huí - 回' (Huí - huí). To its right is the Vietnamese translation 'Huí-back'. There are also buttons for audio pronunciation and a search icon.

**Hình 2.** Từ : theo Mandarin là huí [huái] mang nghĩa “back”, trở về, hồi, hoàn,...

Vấn đề trên sẽ được giải thích rõ như sau: Dân tộc : huí [huái] có nguồn gốc từ những người Ả Rập, Ba Tư,... là một trong những sắc tộc theo Islam sớm như người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), người kazakhstan, người Dongxiang, người Kyrgyz, người Uzbek, người Salar, người Tajikistan, người Bonan, người Tatar và người Chăm ở đảo Hải Nam. Người “Huí” cải đạo sang Islam và được người Trung Quốc gọi là “Huíjiào”. Ngược lại, trong tiếng Trung Quốc hiện đại, từ Islam được phiên âm thành “Yīsīlán jiào”. Người Trung quốc gọi Islam là “Yīsīlán jiào” chứ không gọi là “Huíjiào” vì tín đồ ở Trung Quốc có rất nhiều sắc dân theo Islam chứ không riêng người “Huí”.

Ở Việt Nam nhiều người thêu dệt vì thấy dân tộc Chăm theo tôn giáo mặc trang phục và hành lễ giống người “Huíjiào” ở Trung Quốc, nên đặt tên tôn giáo là: “Hồi giáo”. Cách giải thích này chưa thuyết phục chỉ mang tính chủ quan và hoàn toàn không đúng.

### 2.1.3. Giai đoạn Asulam ở Champa

Theo lịch sử, Islam du nhập Champa vào khoảng cuối thế kỷ IX theo Ed Huber cho biết đã tìm thấy trong Tống sử một đoạn ghi “Cũng có (ở xứ Chàm) nhiều trâu sống trên núi. Nhưng người ta không dùng trâu để cày bừa mà chỉ để tế thần”. Lúc giết trâu để cúng, họ đọc lời cầu nguyện “Allahu Akbar”, đây chính là câu thiêng kinh để tôn vinh Allah là đỉnh tối cao duy nhất. Theo sử liệu Trung Hoa. Trong Tống sử có thuật lại, khi tế trâu ở Champa họ có đọc câu thiêng kinh “Allah Akbar”, nghĩa Allah là đỉnh tối cao và duy nhất. Dựa vào tư liệu trên có thể nhận định Hồi giáo đã du nhập vào Champa từ thế kỷ X (Maspero, 1928, p.13-14).

Theo biên niên sử Champa Sakkurai dak rai patao, thời kỳ huyền sử mà biên niên sử gọi là patao jiéng éng hay patao éngkat “vua tự sinh ra” gồm có 5 vị vua, trong đó có Po Awluah, lên ngôi năm Tý (năm 983 hoặc 995 tùy theo dị bản), trị vì 37 năm tại thủ đô Bal Sri Banay (Nại, Ninh Chữ, Phan Rang), sau đó ngài trở về trời, về thế giới linh thiêng (nao meng rup). Dựa vào sử liệu này, nhận định Hồi giáo đã du nhập vào Champa từ thế kỷ thứ X (Aymonier, 1890, p.145-206).

Theo nhà sử học cho rằng, Islam vào Champa theo con đường tơ lụa, minh chứng của một số nhà khoa học thì dựa vào hai tấm bia viết bằng tiếng Ả Rập được khai quật ở miền Trung Việt Nam, do Đô Đốc người Pháp gửi sang Paris. Bia thứ nhất từ một ngôi mộ có tên Abu Kamil, niên đại 1039. Bia thứ hai có niên đại khoảng 1025- 1035. Dựa vào hai tấm bia trên, ông P.

Ravaisse liền viết bài nghiên cứu vào năm 1922, cho rằng hai tấm bia này phát xuất từ miền Nam Champa từ thế kỷ thứ XI (Ravaisse, 1922, p.247-289).

Năm 1979, Ts.P.Y. Manguin phản đối quan điểm của P. Ravaisse về nguồn gốc hai tấm bia vào thế kỷ XI, bằng cách chứng minh rằng hai tấm bia trên không phát xuất từ vương quốc Champa, mà phát xuất từ một quốc gia khác đưa đến (Manguin, 1979, p.255-257).

Năm 2011, vấn đề nguồn gốc của hai tấm bia Ả Rập lại tái diễn trên bàn hội nghị quốc tế về bia ký Đông Nam Á được tổ chức tại Kuala Lumpur vào ngày 9 và 10-11-2011. Dựa vào nội dung và văn phong của tấm bia, Gs. Ludvik Kalus (Đại Học Sorbonne, Paris) khẳng định rằng hai tấm bia Ả Rập không xuất phát từ vương quốc Champa mà từ thị trấn Kairouan của Tunisia, một quốc gia nằm ở Trung Đông. Cũng theo Gs. Ludvik Kalus, sự hiện hữu của Islam tại miền Nam Trung Hoa vào thế kỷ thứ VIII là một yếu tố lịch sử mà không ai có quyền chối cãi. Champa là vương quốc nằm trên bờ biển Nam Hải. Chính vì thế, các thương thuyền Ả Rập khi di chuyển từ Ấn Độ Dương đến miền Nam Trung Hoa buộc phải ghé bến Champa để tiếp tế lương thực và nước uống, từ đó Islam được truyền sang Champa. Nhưng sự dùng chân của thương thuyền Ả Rập trên hải cảng Champa chưa thể khẳng định rằng vương quốc Champa đã hoàn toàn theo Islam vào thế kỷ thứ XI như ông P. Ravaisse đã nêu.

Thế kỷ XIII, qua từng thời kỳ lịch sử đến quốc vương Chế Mân (Trị vì từ 1285-1307), vị vua ảnh hưởng Hồi giáo khi bang giao với thế giới Melayu, và kết hôn với công chúa Tapasi người Jawa của Indonesia.

Thế kỷ XIV, Chế Bồng Nga (trị vì từ 1360-1390) thế kỷ XIV, là giai đoạn cực thịnh trong lịch sử Champa, ông đã chấn hưng nhà nước Champa từ một quốc gia suy đồi trở nên hùng mạnh, là một vị vua Hồi giáo, khi lên ngôi vua Chế Bồng Nga lấy niên hiệu là Sultan Zainal Abidin và cưới công chúa Siti Zubaidah Kelantan-Malaysia.

Thế kỷ XV, Ngài Sunan Ampel (1401-1481) được vua Champa phái sang đảo Java truyền bá Islam và cải đạo cho các tín đồ Hindu. Bố Trì trì, vị vua Champa lấy niên hiệu Sultan Wan Abu Abdullah là vị vua Hồi giáo trong danh sách gia phả tại Kelantan-Malaysia (1471-1478). Champa và Malaysia có mối quan hệ thân thiết từ thế kỷ 15 và phát triển cực thịnh vào cuối thế kỷ XVI, đó là cuộc viếng thăm của vua Po Kabrah (1460 - 1494) đến Malaysia và việc ngài gả em gái là công chúa Po Sah Ina kết hôn với Po Haniim Per, người Hồi giáo gốc Malay.

Thế kỷ XVI, Po At (1553-1579), vị vua Hồi giáo, lịch sử Po At đã giúp vua Johor-Malaysia một vương quốc Hồi giáo bằng cách gửi lực lượng 400 thuyền chiến Champa sang giúp Sultan xứ Johor để tấn công quân Bồ Đào Nha ở Melaka-Malaysia.

Thế kỷ XVII, Po Rome lấy công chúa là con gái vua Po Mah Taha (1622-1627), ông cũng là một vị vua sùng bái Hồi giáo. Po Rome chính thức là người có danh phận là thành viên của dòng dõi vương triều theo Hồi giáo tại Malaysia. Biên niên sử Malaysia ghi lại khi Po Rome ở Makkah (Serembi Makkah, tức là tiểu vương quốc Kelatan-Malaysia). Tại đây, Po Rome kết hôn với công chúa Hồi giáo, chính thức mang tên Thánh Nik Mustafa, tên đầy đủ là: Nik Mustafa Bin Wan Abul

Muzaffar Waliyullah. Vua trị vì tại tiểu vương quốc Kelantan-Malaysia hôm nay là dòng giòi của vua Po Rome.

Đến thế kỷ XVIII, Cei Brei (1783-1786) là vị vua Hồi giáo, ông được xem như là ông tổ của người Chăm ở Campuchia và Nam Bộ Việt Nam. Tuan Phaow (1796-1797), là một vị công hùng đến từ Malaysia, biên niên sử Việt Nam gọi là Tuân Phủ. Tuan Phaow đến Panduranga với đội quân khá hùng hậu gồm người Chăm Cambodge, người Jawa Kur, người Mã Lai, và một số quan lại Khmer. Cuộc nổi dậy của Tuan Phaow ở Panduranga vào cuối thế kỷ XVIII, đã chứng minh rằng sự vùng dậy này có sự tham gia rất tích cực của người Mã Lai và người Chăm từ Cao Miên cũng như các sắc dân Churu, Raglai và Kahaow ở khu vực Đồng Nai Thượng nhằm khôi phục lại nền độc lập Champa.

Sang thế kỷ XIX, Katip Sumat (1833-1834) là vị học sĩ Chăm Hồi giáo sinh ở Campuchia sang Serembi Mekah (tiểu vương quốc Kelantan, Malaysia) du học về triết lý Hồi Giáo. Ông là một người rất tinh thông về Thiên kinh Koran và người Chăm tôn sùng như một vị siêu nhân về quyền năng màu nhiệm. Katip Ja Thak Wa (1834-1835) là người Chăm Hồi giáo Bani, một nhân vật quan trọng trong triều đình Champa, có quan hệ mật thiết với Hồi giáo (Asulam), đã từng tham gia chỉ huy trong phong trào Katip Sumat và đứng ra lãnh đạo nhân dân Champa tổ chức mật trận chống triều đình vua Minh Mệnh.

Đến thế kỷ XX, Thiếu Tướng Les Kosem - Haji Les Kosem (bí danh Po Nagar), là người Chăm Hồi giáo tại Campuchia. Ông đã từng đóng vai trò quan trọng trên bàn cờ chính trị Đông Dương vào những năm 1964-1975, là nhân vật Chăm Hồi giáo đã từng gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Chăm tại Việt Nam.

Đến thế kỷ XXI, cộng đồng Chăm Hồi giáo tại Việt Nam vẫn còn giữa mối quan hệ mật thiết với thế giới Malayu nói riêng và thế giới Hồi giáo nói chung.

#### 2.1.4. Giai đoạn Awal ở Champa

Giai đoạn 2, sang thế kỷ 17, Po Rome (1627-1651), lấy công chúa bia Than Cih hay Sucih là tín đồ Bani của Asulam con gái vua Po Mah Taha (1622-1627), ông là một vị vua sùng bái Asulam. Po Rome chính thức là người có danh phận là thành viên của dòng dõi vương triều theo Asulam tại Malaysia. Biên niên sử Malaysia ghi lại khi Po Rome ở Makkah (Serembi Makkah, tức là tiểu vương quốc Kelatan-Malaysia). Tại đây, Po Rome kết hôn với công chúa Islam, chính thức mang tên Thánh Nik Mustafa, tên đầy đủ là: Nik Mustafa Bin Wan Abul Muzaffar Waliyullah.

Tín đồ Chăm Bani Awal mặc dù tự nhận mình là tín đồ Hồi giáo (Asulam), nhưng vẫn tiếp tục duy trì chế độ mẫu hệ và mẫu cư, một qui chế tổ chức gia đình và xã hội hoàn toàn đi ngược với phong tục của Hồi giáo chính thống giáo. Sau thế kỷ 17, do xung đột tôn giáo trong xã hội người Chăm ngày càng phức tạp, do đó, vua Po Rome (Mustapha) quyết định hóa giải hai tôn giáo “Balamon” và “Asulam” thành hai thuật ngữ là Awal và Ahier, với ý nghĩa như sau:

**Awal:** Là tín đồ Chăm Bani đã theo Asulam từ trước, từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ 17 (triều đại Po Rome) nhưng vẫn tiếp nhận văn hóa bản địa Champa. Thuật ngữ Awal (gốc từ Ả Rập) có nghĩa

là “đầu tiên, trước” để ám chỉ cho những tín đồ Chăm Bani đã theo Asulam từ nhiều triều đại trước cho đến triều đại vua Po Rome (1627-1651) và chỉ chấp nhận Allah Thượng đế, là Đáng Tối cao và Duy nhất. Vậy, từ Awal chỉ xuất hiện từ thế kỷ 17, Awal vẫn mang nghĩa chính là Asulam.

**Ahier:** Là người Chăm theo tôn giáo Hindu Án Độ mà tên thường gọi là tôn giáo Balamon, nhưng tiếp nhận nhiều nghi lễ mang yếu tố bản địa Champa. Thuật ngữ Ahier (gốc từ Ả Rập) có nghĩa là “muộn, sau” để ám chỉ cho người Chăm Balamon chấp nhận thờ phượng thêm Allah sau khi vua Po Rome hóa giải. Allah xuất hiện trong cộng đồng Chăm Balamon không phải là Thượng đế Duy nhất mà là Đáng Tối Cao đứng đầu trong danh sách các thần linh quan trọng khác của người Chăm Balamon ở Champa như Brahman, Vishnu, Shiva và các vị thần yang Chăm.

Do vậy, thuật ngữ “Awal” không làm thay đổi giá trị thực thể nội tại của Hồi giáo (Asulam), mà từ “Awal” chỉ khẳng định thêm rằng người Chăm đã theo Hồi giáo và tôn thờ Allah từ trước (nghĩa là tín đồ Bani Awal theo Hồi giáo sớm từ trước triều đại Po Rome).

Trong khi thuật ngữ “Ahier”, có thay đổi giá trị nội tại của người Chăm Balamon, bằng cách Po Rome dùng quyền lực yêu cầu tín đồ Chăm Balamon phải thờ thêm Allah của tôn giáo Hồi giáo. Nghĩa là vua Po Rome đã truyền đạo Hồi giáo (Asulam) cho tín đồ Chăm theo Hindu và mong sau này tín đồ Hindu thay đổi nhận thức chỉ tôn thờ Đáng Allah Duy nhất, hay thờ phượng thêm Đáng Allah để cùng tín đồ Chăm Bani Awal giải quyết mâu thuẫn, xung đột vấn đề tôn giáo ở Champa xưa.

## 2.2. Hồi giáo Champa

Theo Ban tôn giáo chính phủ thì ở Việt Nam đã được công nhận danh mục **gồm 14 tôn giáo**, trong đó có Hồi giáo. Ở cộng đồng Chăm đức tin về Hồi giáo được chia thành hai hệ chính là: Hồi giáo Isam (Hồi giáo chính thống) và Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani/ Awal hay Hồi giáo Champa) điều này như Ả Rập (Hồi giáo dòng Sunni), Iran (Hồi giáo dòng Shiite),...

Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani/Awal), tiếng Chăm: Asulam hay Awal Bani (Bani Awal). Sử dụng thiên kinh Koran (Qur'an) làm kim chỉ nam, tôn thờ Đáng Tối cao Awluah (Allah) và phụng sự Thiên sứ nabi Muhammad.

Islam du nhập vào Champa khoảng thế kỷ 9, nhưng phát triển cực thịnh vào thế kỷ thứ 16 ảnh hưởng từ quốc gia Mã Lai và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á. Để chỉ tôn giáo Islam người Chăm phiên âm thành từ Asulam. Đối với tôn giáo Asulam thì người Chăm còn dùng từ Bani (nghĩa tương tự Muslim) được dùng rất phổ biến không chỉ dành riêng cho người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận, mà còn sử dụng ở người Chăm Nam Bộ, Chăm Kampuchea,...và trên thế giới.

**Hệ phái Hồi giáo Awal của người Chăm gồm hai tầng lớp:**

- **Tầng lớp thứ nhất:** Đây là giáo sĩ Acar (ulama), là những người đại diện chính cho dòng họ, thay mặt dòng họ trực tiếp chỉ thờ phượng Allah duy nhất.

- **Tầng lớp thứ nhì:** là những tín đồ Bani Awal thông thường (không phải giáo sĩ Acar), nhiệm vụ phục tùng giáo sĩ Acar và gián tiếp thờ phượng Allah. Nhưng lớp tín đồ Bani thông thường nếu trang bị đầy đủ kiến thức, Thiên kinh Koran thì cũng có thể trở thành giáo sĩ Acar để trực tiếp thờ phượng Allah.

Vậy khi bàn đến Hồi giáo Awal, thì chúng ta chỉ bàn đến giới giáo sĩ Acar, Imam, Po Gru,...đó là tầng lớp trực tiếp tôn thờ Allah đại diện cho Hồi giáo dòng Awal / Bani ở Champa. Chứ không nói đến lớp thứ nhì là những tín đồ Bani Awal thông thường.

**Theo thuật ngữ thì từ Bani có một số nghĩa như:**

- Bani: thường dùng để chỉ tín đồ thờ phượng Allah. Nhưng theo R.P Durrand (1903), tên gọi Bani là phiên âm theo từ gốc Ả Rập có nghĩa là “đứa con”.

- Bani: trong tiếng Ả Rập dùng để chỉ sắc dân như: Bani Israel (sắc dân Do Thái theo Islam), Bani Chăm (nhóm người Chăm theo đạo mới, đạo Islam).

- Bani: chỉ tín đồ Asulam (Hồi giáo) của người Chăm (tương tự Muslim của Islam). Bani còn thường dùng để chỉ người mới nhập đạo, người có đạo, hay người có đức tin với thượng đế Allah. Ví dụ: Bani Jawa: nghĩa là: người Jawa cải đạo Hindu theo đạo mới, ám chỉ theo Hồi giáo, gọi tắt là người Jawa.

- Bani, Bini thường dùng như tên lót Bin theo Islam như: Muhammad Bin Bilal Ali, Bin Laden, Cei Sak Bin Bangu,...

- Người Chăm thường nói: “Nú nì” (tắt của chữ Anâk Bini hay Anak Bini): nghĩa là đứa con của Bini hay con chiên, tín đồ của Allah.

- Ngoài ra Chăm còn nói: “Nú bì” (viết tắt anâk Nabi, mà nabi ở đây là thiên sứ Muhammad), vậy Anak Nabi mang nghĩa là tín đồ của thiên sứ Muhammad theo tôn thờ Allah.

- Người Chăm nói riêng và Champa nói chung đều gọi danh xưng là: “Agama Awal”, mang nghĩa tôn giáo Awal là tôn giáo của người Chăm.

- Người Chăm Không bao giờ nói: “Agama Bani”, vì Bani không phải tôn giáo, Bani chỉ là tín đồ thờ Allah.

Những lập luận từ nguồn gốc lịch sử tôn giáo Chăm và thực tế minh chứng rằng Chăm có một tôn giáo là “Awa” đó là giới giáo sĩ Acar hiện đang thờ phượng thượng đế Allah. Và Chăm chưa bao giờ tồn tại một tôn giáo mang tên “Bani”, mà từ Bani chỉ mang nghĩa tín đồ theo đạo thờ phượng Đáng Allah. Những từ thường thấy như: Nú Nì, Chăm Bani, Bani Chăm, Bani Kur, Bani Jawa, Bani Israel, Bani Islam Châu Đốc,... thậm chí cũng có thể gọi “Bani Ahier” vì Chăm theo Balamon có thờ Allah là Đáng tối cao.

Khi thực hiện “lễ cắt bao quy đầu”, thì người Chăm Nam bộ, Chăm Campuchia, Chăm Ninh Thuận hay Bình Thuận đều gọi “Khatan tama Bani” nghĩa chính là lễ cắt bao quy đầu, nhưng thường gọi lễ nhập đạo. Ở đây ám chỉ dĩ nhiên là nhập đạo Islam (Asulam) chứ không mang nghĩa khác như nhập đạo Balamon, Tin Lành, Thiên Chúa giáo hay Phật giáo,...Nhưng nghĩa đối với riêng người Chăm thì cụm từ ‘Khatan tama Bani” (nhập đạo), ám chỉ không phải nhập đạo Balamon, mà nhập đạo mới Asulam theo thờ phượng thượng đế Allah.

Từ “Bani” chỉ có nghĩa là tín đồ, hay người Chăm nhập đạo mới (ám chỉ theo đức tin Allah), hay chỉ nhóm sắc dân Chăm tôn thờ Allah, hay đơn giản là người “Có đạo” (Ám chỉ đạo Asulam không phải đạo Balamon). Điều này cũng như người Việt gọi hai từ “Xóm đạo”, là xóm những người theo Công giáo, chứ không phải người theo Phật giáo, Hòa Hảo hay Cao Đài,...

Theo nghĩa rộng thì người Chăm theo tôn giáo Balamon thì chỉ thờ phượng Brahman, Vishnu, Shiva. Nhưng sau cuộc hóa giải của vua Po Rome (1627-1651) thì người Chăm Balamon chấp nhận thờ thêm Po Allah (Đáng Toàn năng). Po Allah xuất hiện trong cộng đồng Chăm Balamon không phải là Thượng đế Duy nhất mà là Đáng Thượng đế Tối cao đứng đầu trong danh sách các thần linh quan trọng khác của người Chăm Balamon ở Champa. Từ đó, tôn giáo Balamon có một thuật ngữ mới là: Ahier (nghĩa là tín đồ Balamon thờ thêm thượng đế Allah). Như vậy có thể gọi Chăm Ahier cũng là tín đồ Bani (Vì Chăm Balamon có thờ phượng thượng đế Allah).

*Tù những nhận định trên khẳng định, Bani không phải là đạo mang tên Bani, mà Bani là tín đồ theo đạo Islam thờ Allah.*

Một số người tại Ninh Thuận thường hiểu làm “Bani” là đạo tên Bani. “Chăm Bani” là người Chăm theo đạo Bani. Đây là cách Hiểu sai, Không đúng hay Không chính xác. Vì trên thế giới không có đạo nào tên Bani.

### **2.3. Tên tôn giáo liên quan**

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, một tín ngưỡng được gọi là tôn giáo phải có đủ bốn yếu tố cấu thành, đó là: giáo chủ, giáo lý, giáo luật và tín đồ. Giáo chủ là người sáng lập ra tôn giáo như (đức chúa Jesus sáng lập ra đạo Công giáo, Thiên sứ Muhammad sáng lập ra đạo Islam,...); giáo lý là những lời dạy của đức giáo chủ đối với tín đồ; giáo luật là những điều luật do giáo hội soạn thảo và ban hành để duy trì nếp sống đạo trong tôn giáo đó; tín đồ là những người tự nguyện theo tôn giáo đó. Thì các loại hình tín ngưỡng dân gian không có bốn yếu tố đó.

Hai: nếu đối với tín đồ tôn giáo, một người, trong một thời điểm cụ thể, chỉ có thể có một tôn giáo. Thì tín ngưỡng của một người dân có thể đồng thời sinh hoạt ở nhiều tín ngưỡng khác nhau.

Ba: nếu các tôn giáo đều có hệ thống kinh điển đầy đủ, đồ sộ như bộ kinh, luật, luận rất đồ sộ của Phật giáo; bộ “Kinh thánh” và “Giáo luật” của đạo Công giáo; Thiên kinh “Koran” của Islam,... thì các loại hình tín ngưỡng chỉ có một số bài văn tế (đối với tín ngưỡng thờ thành hoàng), bài khấn (đối với tín ngưỡng thờ tổ tiên và thờ Mẫu),...

Bốn: nếu các tôn giáo đều có các giáo sĩ hành đạo chuyên nghiệp và theo nghề suốt đời, thì trong các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian không có ai làm việc này một cách chuyên nghiệp cả.

Từ bốn yếu tố trên, thì tín đồ Hồi giáo Bani (Bani Awal) nói riêng hay Bani Islam nói chung được công nhận là tín đồ Bani (Muslim Chăm) đang sinh hoạt tôn giáo là Islam.

Theo Ban tôn giáo chính phủ thì Việt Nam đã được công nhận 14 tôn giáo đặt tên và sắp xếp theo thứ tự như sau: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa hảo, Hồi giáo, Baha'i,

Tịnh độ cư sỹ Phật hội VN, Tứ ân Hiếu nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, Minh lý đạo tam tông miêu, Balamon, tôn giáo Mặc môn.

Trong đó Islam được được phiên theo tiếng Việt là Hồi giáo, từ Hồi Giáo tuy nhiên lần Bộ Ngoại giao Ả Rập phản đối, nhưng phía Việt Nam không chấp thuận từ Islam. Do đó, trên văn bản liên quan tôn giáo Chăm thường ghi: Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) và Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani hay Hồi giáo Champa), điều này cũng tương tự như Hồi giáo dòng Sunni ở Ả Rập, Hồi giáo dòng Shi-a ở Iran hay dòng Wahabi,... vì trên thế giới có hàng trăm hệ phái, chi phái, giáo phái,...liên quan đến Hồi giáo.

Việc đặt tên tôn giáo ở người Chăm cần phải căn cứ vào giai đoạn khoa học lịch sử ở Champa thời đó như đã nêu ở trên.

Giai đoạn 1 tên tôn giáo là: **Asulam** (từ thế kỷ thứ 9)

Giai đoạn 2 tên thuật ngữ là: **Awal** (từ thế kỷ 17 đến nay)

Do đó đối với tín đồ Bani thì tôn giáo của mình sẽ được chọn là: Asulam (tên giai đoạn trước từ thế kỷ 9). Hay tôn giáo agama: Awal (tên giai đoạn sau từ thế kỷ 17).

Ngoài hai tên gọi đã nêu trên, thì tên gọi thứ ba được đặt theo Chăm là: Awal Bani hay Bani Awal (nghĩa là Hồi giáo Bani hay Hồi giáo dòng Bani là hình thái Hồi giáo Champa) được thành lập do Hội Champa Bani Quốc tế USA (Champa Bani International Community).

Do đó để đặt tên danh mục tôn giáo cho tín đồ Bani của người Chăm, đề nghị Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét bốn tên gọi như gợi ý dưới đây:

**Islam:** (tên quốc tế);

**Asulam:** (tên Chăm từ thế kỷ thứ 9 );

**Awal:** (tên Chăm từ giai đoạn thế kỷ 17 đến nay );

**Hồi giáo:** (tên phổ thông được Chính phủ Việt Nam công nhận);

Hiểu và sử dụng đúng tên tôn giáo rất quan trọng, vì tôn giáo chi phối sâu sắc đời sống xã hội của người Chăm. Tôn giáo gắn chặt với quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Chăm. Vấn đề tôn giáo của người Chăm gắn liền với vấn đề dân tộc và có mối quan hệ với sự phát triển của các tôn giáo trên thế giới đặc biệt là thế giới Hồi giáo và thế giới Melayu. Do đó Hồi giáo của người Chăm ngày nay cũng có ảnh hưởng và chịu sự tác động từ thế giới bên ngoài.

## 2.4. Kết luận và kiến nghị

a). Chúng tôi, phản bác đơn đề nghị của nhóm thực hiện dự án Ân Độ lấy danh đại diện trí thức Chăm, gửi đơn kiến nghị Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị đổi tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” sang tên mới tôn giáo: “Bani”. Vì:

- Nhóm tự xưng đại diện trí thức Chăm không hiểu đúng thuật ngữ “Bani”, nên đã hiểu làm “Bani” là đạo tên Bani. “Chăm Bani” là người Chăm theo đạo Bani. Đây là cách hiểu sai, hiểu không đúng hay không chính xác. Thực tế, Chăm Bani không phải là người Chăm theo đạo Bani. Và đạo Bani không hề tồn tại trên thế giới.

- Một tôn giáo phải có đủ bốn yếu tố cấu thành, đó là: giáo chủ, giáo lý, giáo luật và tín đồ. Giáo chủ là người sáng lập ra tôn giáo (Thiên sứ Muhammad); giáo lý là những lời dạy của đức giáo chủ đối với tín đồ; giáo luật là những điều luật do giáo hội soạn thảo và ban hành để duy trì nếp sống đạo trong tôn giáo; tín đồ là những người tự nguyện theo tôn giáo.

b). Từ những mục đã trình bày ở trên cho thấy, các nghiên cứu về tôn giáo của các chuyên gia Tây Phương, Ả Rập,... cũng như những nhà nghiên cứu trong nước từ lâu đã dùng từ “Hồi giáo Bani” để chỉ tôn giáo của người Chăm Bani. Ngày nay, Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận “Islam” theo tiếng Việt “Hồi giáo”, là một tôn giáo tồn tại ở Việt Nam. Trong đó, Hồi giáo Islam (Hồi giáo chính thống) và Hồi giáo Bani (Hồi giáo dòng Bani hay hệ phái giáo sĩ Acar hay Bani Awal).

**Hồi giáo Bani** (đè nghị viết Bani, chứ không viết Bàni) là một tôn giáo độc thần, chỉ thờ phượng Allah là Đấng Tối Cao, Duy Nhất và Muhammad là vị Thiên sứ (Nabi) cuối cùng được Allah mặc khải Thiên kinh Koran. Hệ phái Hồi giáo Bani gồm hai tầng lớp:

**Giáo sĩ Acar (ulama):** trực tiếp thờ phượng Allah, Đấng Tối cao, Duy nhất và phục tùng Muhammad là Thiên sứ (nabi) cuối cùng. Nhiệm vụ của giáo sĩ Acar là trau dồi chương kinh Koran, kiêng cữ, hành lễ trong tháng Ramadan, Waha,... và thực hiện các nghi lễ liên quan đến vòng đời của người Chăm Bani.

**Tín đồ Bani:** trực tiếp phục tùng giáo sĩ Acar và thờ phượng Allah. Nhưng lớp tín đồ Bani nếu trang bị đầy đủ kiến thức và Thiên kinh Koran thì cũng có thể trở thành giáo sĩ Acar để trực tiếp thờ phượng Allah.

Khẳng định, “**Hồi giáo**” là tên phổ thông đúng nghĩa, “**Islam**” là tên Quốc tế. Trong đó, **Hồi giáo Islam** (Hồi giáo chính thống) và **Hồi giáo Bani** (Hồi giáo dòng Bani hay hệ phái Bani Awal) một hệ phái tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam.

## PHỤ LỤC A

### QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH NINH THUẬN

(Quyết định Số: 4106/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2007 tại Phan Rang- Tháp Chàm)

<b>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN</b> *****	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b> <b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> *****
Số: <a href="#">4106/QĐ-UBND</a>	Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 10 năm 2007

### QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHẦN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG SƯ CÁ HỒI GIÁO BÀN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ I (2007 - 2010)

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét hồ sơ xin công nhận thành phần nhân sự tham gia Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007 - 2010) của ông Kiều Bình - Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 01/TT-HĐSC ngày 29 tháng 8 năm 2007;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-BTG ngày 06/9/2007 về việc đề nghị công nhận kết quả Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007 - 2010),

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công nhận thành phần nhân sự Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ I (2007 - 2010) gồm 23 vị (có danh sách kèm theo).

**Điều 2.** Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận hoạt động theo đúng nội dung quy chế và các quy định của pháp luật và được khắc con dấu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàn tỉnh Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thanh

## DANH SÁCH

**HỘI ĐỒNG SƯ CÁ HỒI GIÁO BÀN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ I (2007 - 2010)**

*(Kèm theo Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 01/10/2007*

*của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Thánh đường</b>	<b>Cư trú</b>	<b>Nghề nghiệp</b>	<b>Phạm trật (chức vụ)</b>
1	Cả sú Kiều Bình	1927	Tuân Tú	Phước Hải, Ninh Phước	Nông	Chủ tịch
2	Cả sú Tài Đài	1927	An Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Phó Chủ tịch
3	Imurm Châu Diễn	1952	Thành Tín	Phước Hải, Ninh Phước	Nông	Phó Chủ tịch
4	Imurm Từ Công Dư	1956	Văn Lâm	Phước Nam, Ninh Phước	Nông	Phó Chủ tịch
5	Cả sú Kiều Băng Có	1937	Thành Tín	Phước Hải, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
6	Ông Kiều Nhợ	1957	Thành Tín	Phước Hải, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
7	Ông Kiều Thận	1935	Thành Tín	Phước Hải, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
8	Cả sú Não Chanh	1920	Văn Lâm	Phước Nam, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
9	Ông Bá Trung Mỹ	1943	Văn Lâm	Phước Nam, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
10	Ông Não Thanh Quyết	1970	Văn Lâm	Phước Nam, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
11	Cả sú Ngư Mây	1926	Phú Nhuận	Phước Thuận, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
12	Imurm Thập Văn Phi	1969	Phú Nhuận	Phước Thuận, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
13	Ông Thạch Ngọc Quy	1933	Phú Nhuận	Phước Thuận, Ninh Phước	Nông	Ủy viên
14	Imurm Thành Ngọc Lạc	1962	Lương Tri	Nhơn Sơn, Ninh Sơn	Nông	Ủy viên
15	Cả sú Câu No	1932	Lương Tri	Nhơn Sơn, Ninh Sơn	Nông	Ủy viên

16	Ông Đạo Văn Luân	1942	Lương Tri	Nhơn Sơn, Ninh Sơn	Nông	Ủy viên
17	Imum Húa Thỏn	1963	An Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
18	Ông Dương Tân Châu	1930	An Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
19	Cả sú Dương Kế	1922	Phước Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
20	Imum Thành Lược	1958	Phước Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
21	Ông Đạo Tho	1930	Phước Nhơn	Xuân Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
22	Imum Kiều Bỉ	1947	Tuần Tú	An Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên
23	Ông Nguyễn Văn Tâm	1929	Tuần Tú	An Hải, Ninh Hải	Nông	Ủy viên

## PHỤ LỤC B

### QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

(Quyết định Số: 2161/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận,

ngày 31 tháng 10 năm 2012 tại Bình Thuận)

Ngày 31 tháng 10 năm 2012 tại Bình Thuận, Ủy Ban Nhân dân tỉnh có quyết định số: 2161/QĐ-UBND về việc Công nhận tổ chức tôn giáo của người Chăm tại Bình Thuận là: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức tôn giáo có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. (k)

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, Các PCT.UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, VXDL,Chín (20b).



## PHỤ LỤC C

### ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Loại bỏ tôn giáo Hồi giáo Bani)

Ngày 25 tháng 04 năm 2019, đơn kiến nghị được viết tại thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận gửi Ban Tôn giáo Chính phủ; UBND tỉnh Ninh Thuận; Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận về việc yêu cầu thay đổi tên tôn giáo: “Hồi giáo Bani” thành tôn giáo mới lấy tên: “Bani”.



của Hồi giáo chỉ tin vào một Đấng Allah (Thượng đế) là duy nhất và không tin bất kỳ vào vị thần nào khác ngoài Thượng đế. Về thực hành nghi lễ, họ không thực hiện các lễ nghi cúng bái các vị thần như tôn giáo Bàni mà chỉ thực hiện lễ cầu nguyện thượng đế một ngày 5 lần. Vì vậy, Hồi giáo không phải là tôn giáo của tín đồ người Chăm Bàni.

**Lý do 3:**

Tôn giáo Bàni là tôn giáo đa thần do chính ông bà tổ tiên chúng tôi sáng lập nên dựa trên nền tảng của tín ngưỡng dân gian và văn hóa bản địa. Tên gọi Bàni là tên gọi chính thức của tôn giáo người Chăm Bàni do ông bà tổ tiên của chúng tôi đã sử dụng từ xa xưa cho tới bây giờ. Về niềm tin tôn giáo, ngoài niềm tin về thượng đế (Po Awluah), tín đồ tôn giáo Bàni còn tin vào các vị thần. Về thực hành nghi lễ, tín đồ của tôn giáo Bàni thực hiện nhiều lễ nghi cúng bái các vị thần và ông bà tổ tiên như Rija Nagar, Rija Praong, Rija Harei, Rija Giyap, Mbang Muk Kei, v...v... Vì vậy, tôn giáo Bàni không phải là Hồi giáo.

Căn cứ vào những lý do nêu trên, việc gán ghép hai tên gọi của hai tôn giáo khác nhau thành một tên gọi của một tôn giáo như tên gọi “Hồi giáo Bàni” là không có cơ sở và không phù hợp với tôn giáo Bàni.

Chúng tôi đề nghị không gán ghép tên “Hồi giáo” chung với tên Bàni.

Kính mong Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo xem xét và chấp thuận tên gọi chính thức tôn giáo của người Chăm Bàni ở tỉnh Ninh Thuận là tôn giáo BÀNI và ghi trong thẻ căn cước công dân của chúng tôi là tôn giáo BÀNI.

Xin chân thành cảm ơn quý cấp/.

Đồng ký tên,

Thành Phân  
(thôn Phước Nhơn)

Đào Minh Yết Nhơn  
(thôn An Nhơn)

Nhơn

Thành Thủ Thành Nguyễn  
(Thôn An Nhơn)

Hà Đinh Ông

Nguyễn Thủ Bi  
(Thôn An Nhơn)

7/7/12

## PHỤ LỤC D

### ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Bỏ tục chém trâu trong nghi lễ đám tang Chăm Hồi giáo Bani)



triền lan rộng trong các thôn làng của người Chăm Bani như là một tập tục không thể thiếu trong nghi lễ đám tang của người Chăm Bani. Ngày nay, tập tục chém trâu này trở thành gánh nặng về kinh tế cho gia đình của người Chăm Bani ở tỉnh Ninh Thuận.

Vì vậy, từ 2006 đến nay, Hội Đồng Sư Cà của tôn giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã ban hành qui ước nói rõ: “*Việc chém trâu không phải là một nghi thức bắt buộc trong nghi lễ đám tang*”. Theo đúng luật tục của tôn giáo Bani chỉ cần *hai con gà* là đủ để thực hiện nghi lễ đám tang, còn việc chém trâu là do cá nhân hay gia đình tự thực hiện để thết đãi mà thôi. Nhiều nhân sĩ trí thức của tín đồ Bani cũng không ủng hộ việc này, thậm chí một số trí thức phải viết di chúc để lại cho con cái và họ hàng dòng tộc yêu cầu không chém trâu trong nghi lễ đám tang của mình.

Năm 2015, Cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa có văn bản chỉ đạo về lễ hội tại Thông tư số 15/2015 / TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015, trong đó có đề cập, quy chế hoạt động văn hóa không tổ chức các lễ hội có nội dung: “*kích động bạo lực, truyền bá hành vi tội ác, bao gồm các hoạt động trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam như mô tả cảnh đâm chém, đâm đá, đánh đập tàn bạo ...*”. Đề chấp hành chủ trương trên, cấp chính quyền các tỉnh Tây Nguyên có lễ hội đâm trâu (dân tộc K’Ho, BaNa, HMông ...) đều có văn bản chỉ đạo cụ thể Số29/2016/QĐ-UBND Tỉnh ĐakLak ngày 11/7/2016 và UBND Tỉnh Lâm Đồng ngày 8/11/2016 chỉ đạo không tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống của địa phương và đều được loại bỏ vào năm 2016.

Như vừa nêu trên có thể thấy rằng, cơ quan quản lý văn hóa và tôn giáo chưa kịp thời phản ánh, tham mưu tích cực cho chính quyền địa phương những nghi lễ, lễ hội không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, việc chém trâu đãi khách của người Chăm Bani nói riêng là việc làm mang tính gia đình, cá nhân vẫn còn tồn tại, duy trì, chưa bãi bỏ.

Nhất là trong tình hình hiện nay, do không còn đồng cỏ để chăn trâu như trước đây nên dân làng không còn ai nuôi trâu, con trâu ngày càng khan hiếm, giá cả ngày càng tăng cao. Mỗi khi có người thân qua đời, gia đình phải tích góp từ 40 triệu đến 60 triệu mới đủ số tiền để mua một đôi con trâu. Trong trường hợp người thân chết đột xuất hoặc do bị đột quỵ, gia đình phải chạy vay nóng để tìm mua cho được một đôi con trâu chỉ trong vòng một ngày để kịp thời tiến hành đám tang. Độ đắt,

thường bị thương lái ép giá có khi lên đến 60 triệu mỗi đôi. Vì vậy, tập tục chém trâu không chỉ để lại những thiệt hại về kinh tế gia đình mà còn tác hại đến vệ sinh môi trường và xã hội.

- Thiệt hại về mặn kinh tế:

Thu nhập kinh tế gia đình của cộng đồng người Chăm Bani đa phần là rất thấp. Họ cận nghèo và nghèo chiếm tỉ lệ cao, dân trí thấp. Vì vậy, thường phải đi vay nóng, bán ruộng hay rẫy hoặc mang con đi ở để lo cho đám tang.

Điển hình một số trường hợp rất đau thương như chị Dũng ở thôn An Nhơn, xã Xuân Hải vì lo đám tang cho chồng có chém trâu đã bán 3 ha đất màu và giá trị hiện nay gấp 200 lần so với thời điểm bán.

Trường hợp thứ hai, lại càng đau xót hơn của chị Hà ở thôn Phước Nhơn xã Xuân Hải nhà rất nghèo cả hai vợ chồng đều qua đời do bệnh ung thư, tang ma được tổ chức chém trâu nhờ người thân và dân làng chia sẻ, để lại 3 đứa con còn nhỏ dại.

Trường hợp thứ ba, của ông Cục ở thôn Phú Nhuận xã Phước Thuận hai vợ chồng là cán bộ công chức lo đám tang có chém trâu cho cha mẹ vợ và cha mẹ ruột mà phải đi vay nóng vay đứng, đến nay tuổi đã về hưu cũng chưa trả hết nợ.

Một đám tang bình thường, chi phí khoảng 40 đến 50 triệu đồng, nhưng đám tang có chém trâu chi phí sẽ tăng gấp đôi (02 con trâu có giá từ 40 đến 60 triệu đồng).

Một năm có khoảng 150 người quá cố trong 7 thôn Bani, thì chi phí cho đám tang có chém trâu từ 15 đến 18 tỷ đồng, một số tiền quá lớn so với nguồn thu của cộng đồng người Chăm Bà Ni.

- Tác hại về vệ sinh môi trường:

Thông thường trước và sau khi chém trâu, dân làng tập trung rất đông giúp đỡ tang gia để bắt con trâu, chém trâu, xẻ thịt và nấu nướng, cho nên tang gia phải thết đãi ăn uống trong suốt thời gian tiến hành nghi lễ đám tang. Việc nấu nướng thết đãi khách dân làng lại kéo dài (2 ngày), công rãnh thoát nước không có, nước tẩy rửa lan tràn trong làng, không đảm bảo về vệ sinh môi trường, mùi hôi thối bốc lên và có khả năng nhiễm khuẩn, dịch bệnh xảy ra bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của làng văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội :

Lễ tang có chém trâu phần đông lực lượng luo động tham gia, nên công việc của mọi gia đình trong khu dân cư đều đình trệ như

nông nghiệp đồng áng..., thiệt hại về công lao động, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống cộng đồng xã hội.

Kính thưa lãnh đạo,

Tập tục chém trâu dâй khách trong đám tang của người chăm Bani còn tồn tại như chung tôi đã trình bày, không mang một ý nghĩa gì quan trọng trong nghi lễ đám tang, ngoài việc ganh đua nhau tổ chức ăn uống linh đình và tốn kém, chỉ vì sỹ diện. Trong khi đó, để lại hậu quả đau lòng không biết bao giờ trả hết nợ, đưa đẩy gia đình vào con đường túng quẫn, nợ nần, nghèo đói.

Trước thực trạng trên, chúng tôi kính đề nghị lãnh đạo qui cấp và Hội đồng Sư cả Bani tỉnh Ninh Thuận quan tâm, giải quyết yêu cầu như sau:

1. Đối với chính quyền địa phương, vận động tuyên truyền cho người dân hiểu biết việc chém trâu gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường có khả năng nhiễm khuẩn, dịch bệnh xảy ra bất cứ lúc nào, thiệt hại về kinh tế, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của làng văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nên cần được loại bỏ và cấm chém trâu dưới mọi hình thức.

2. Đối với Hội đồng Sư cả Bani tỉnh Ninh Thuận, cần phải trình bày rõ trong qui ước, việc chém trâu là không cần thiết và giải thích để tín đồ an tâm về mặt tâm lý là không có chém trâu, tang lễ vẫn thực hiện đầy đủ các lễ nghi theo phong tục đối với người quá cố.

Để cộng đồng người chăm Bani có một cuộc sống ổn định, xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao dân trí, văn hóa văn minh theo chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước và yêu cầu của xã hội hiện đại.

Kính mong sự quan tâm và giải quyết của quý cấp.  
Chân thành cảm ơn.

Kính đơn,

Thành phần trí thức người Chăm Bani Ninh Thuận  
Đồng ký tên

### Thành phần tri thức người Chăm Bani Ninh Thuận

## PHỤ LỤC E

### ĐƠN GIẢI TRÌNH

(của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận)

Giải trình đơn kiến nghị về việc loại bỏ tục chém trâu trong nghi lễ đám tang đối với dân tộc Chăm Bani ở tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã có cuộc họp và chính thức có đơn giải trình viết ngày 04 tháng 10 năm 2019 gửi Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận.



khiên và đào hố, cụ ông cụ bà, các mẹ các chị như bùi ngùi thương tiếc theo sau ‘Rak’ đến thồ mộ, sau khi xong thủ tục chôn cất bà con phải dành bồ được mắm đất nghĩa tình, miệng thì thầm khấn nguyện cho người quá cố thanh thản về với tò tiên ông bà, phù hộ cho những người còn sống được bình an.

Đây có phải là tính nhân văn của cộng đồng Chăm? Vui đồng hướng, buồn cùng chia, chắc ít dân tộc nào có được! tại sao các vị trí thức lại cho là nhiều lao động tham gia, nên công việc của mọi gia đình bị đình trệ như nông nghiệp đồng áng, thiệt hại về lao động, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống cộng đồng xã hội. có phải Chăm không?

-Tắc hại về vệ sinh môi trường:

Đúng như các vị đã dẫn giải có phần nào ảnh hưởng đến môi trường cộng đồng bởi hầu hết nông thôn nhà chật, dân đông, đường lèn hẹp, bà con dường như có sự cảm thông, chia sẽ chờ không thờ ơ vô cảm như các vị nghĩ đâu, gia chủ tự khắc biết dọn dẹp, dốt sạch rác thải có gì to tác lầm mà làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của làng văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới, nói hơi quá không.

Trong đám tang cúng Padhi Kabaw bà con đến giúp rất đông, người một việc, mang đậm tính tình làng nghĩa xóm, Anh em, thân tộc có sự liên kết dây mơ rẽ má chứ không phải vĩ chén thịt trâu, Bát canh mòn! mà họ đến “một bữa ăn đây mấy ngày ăn đâu” thế mới là Chăm!

Một số liệu các vị đưa ra nhằm minh chứng cho đám tang có giết trâu là một tổn kém, lèn phí một năm mất đi từ 15 đến 18 tỷ, một số tiền quá lớn so với thu nhập của người Chăm tương ứng với 150 người chết/ iám /7 thôn Bani thế thi 03 thôn lớn, đông dân như Thành Tín-Văn Lâm-Phước Nhơn bình quân 25 người mất, tổng 75 người, còn 04 thôn nhỏ, dân số ít hơn như Phú Nhuận-Lương Tri-An Nhơn-Tuân Tú một năm số chết phải là 19 người ống 76 người. Một con số không thực làm nhiều người nghe rất bất bình và phẫn nộ vì nghĩ bữa viêt bậy, Các vị có hình dung với con số này 150 người tỷ lệ sẽ sinh thấp nhiều so số tử trong một năm của cộng đồng dân tộc Chăm Bani? thử hỏi 20 đến 30 năm sau Chăm Bani sẽ ra sao? Xin đừng tùy tiện làm ảnh hưởng đến một cộng đồng Chăm Bani.

-Thiệt hại về mặt Kinh tế:

Dân tộc nào lại không tổn kém trong tang, hôn, lễ, tết có riêng Chăm đâu? nhưng phải tự liệu chứ ! Pô PI vẫn vạch trước con đường mở trong tang chế tùy gia cảnh của từng người như tổ chức mai táng Rao Jaeng một buổi cúng xong, gia đình khá giả hơn tổ chức mai táng hình thức Padhi cũng được.

Đáng thương cho 02 trường hợp ở thôn An Nhơn -Phước Nhơn gia đình nghèo lại mang bệnh hiểm sao lại phải cúng từng Trâ! bà con thân tộc, chính quyền, ban ngành sao không giúp lời đề nghị Hội đồng Bonda haluw sở tại cúng từng bằng cá hoặc gà cũng được mà, có gì khuất tất không?

Trường hợp ông Cục ở thôn Phú Nhuận hai vợ chồng là cán bộ công chức lo đám tang có giết trâu cho cha mẹ vợ và cha mẹ ruột mà phải đi vay nồng, vay đứng, đến nay tuổi đã về hưu cũng chưa trả hết nợ.

### 1/ Hình thức mai táng Rao jaleng

Sau khi đưa người quá cố đến an nghỉ nơi thồ mộ của tộc Mè, gia đình tổ chức lễ tục gọn nhẹ một buổi, trong khuôn viên nhà, vật lễ chính 02 con gà, 01 mâm mặn và 01 mâm ngọt, các chức sắc Acar trong làng làm chủ lễ.

### 2/ Hình thức mai táng Padhi (dám tùng)

- Thời gian tổ chức 03 ngày, trong khuôn viên gia đình, các chức sắc Acar chủ lễ, các bước thực hành nghi lễ như sau :

- Thị thể người “mắt” được tẩy rửa sạch sẽ đưa vào Kajang (Nhà tang lễ) do bà con trong làng chung tay phụ giúp dựng lên, khi các Acar xướng kinh lần thứ nhất cầu mong cho người quá cố thanh thản về với ông bà, tổ tiên sau đó gia đình mang mâm lè (Inai chuối, 1gói trà) xin Hội đồng Bôn đạo cho gia đình được tổ chức dám Padhi.

Dám Padhi có các lễ vật dặng cúng: Gà, Cá hoặc trâu (tùy gia đình quyết định)

Đây là tâm nguyện của con cháu, anh em thân tộc dành cho người đã mất với tấm lòng thành kính tùy gia cảnh của từng gia đình, không một ai được quyền buộc tang chủ cúng theo hình thức nào cả. Sau khi Hội đồng Bôn đạo Haluw sở tại chấp thuận theo yêu cầu của gia đình, các chức sắc thực hành nghi lễ rồi cùng dân làng đưa người quá cố về với Ghur của tộc Mè để an táng.

Hội đồng Su ca khẳng định một lần nữa: Lễ vật dặng cúng cá hoặc trâu là do gia đình, con cháu và thân tộc tự nguyện đổi với người đã mất, đây là một phong tục từ lâu đời của tín ngưỡng tôn giáo Bani, nó không thể một sớm một chiều cần loại bỏ và cấm chém trâu cúng từng dưới mọi hình thức theo kiến nghị của “thành phần trí thức người Chăm Bani” là chưa thể, cần có một lộ trình dài như tổ chức hội thảo, lấy ý kiến Hội đồng Bôn đạo, Nhân sĩ, trí thức ban ngành đoàn thể và tín đồ các haluw, nếu thống nhất thì chính sửa bổ sung trong quy ước và thông báo ban hành thực hiện.

Trong quy ước thực hành nghi lễ của Hội đồng Su ca Bani tỉnh Ninh Thuận có ghi:

+ Lễ vật chính để thực hiện nghi lễ Adat Padhi theo phong tục:

- Manuk “gà” (2 drei manuk raop-1 drei manuk tampur)
- Drep khan áo

+ Vật thiết dài dân làng trong Padhi tùy gia đình

- Trong trường hợp gia đình khá giả, có thể chọn lựa ikan (cá)

- Trong trường hợp gia đình giàu có, có thể chọn lựa thiết dài dân làng Sa drei kabaw (một con trâu) hoặc dua drei kabaw (hai con trâu)  
có thể nói “Việc giết trâu cúng từng theo phong tục không bắt buộc trong nghi lễ dám tang” mà hoàn toàn do gia đình, thân tộc nguyện với người đã mất.

Vì muốn bảo vệ quan điểm “loại bỏ tập tục giết trâu trong nghi lễ dám tang đối với người Chăm theo tôn giáo Bani” mà các vị trí thúc đã làm xấu đi những hình ảnh đẹp mang tính nhân văn của cộng đồng Chăm:

- Khi trong làng có người mất, Ban quản lý thôn dù g hệ thống phóng thanh công cộng thông báo rộng rãi cho bà con cùng biết, kiêng ai bảo ai dân làng tạm dừng tất cả công việc dù là ngày làm gieo mặc cho giồng đã nảy mầm đến cử hoặc đến chu kỳ thu hoạch cây trồng, họ chung tay giúp nhau người một việc, từ khâu chặt tre, dựng nhà lề, làm khung đặt thi thể, thanh niên đảm nhận nhiệm vụ

Trong kiến nghị có ghi “tập tục chém trâu dãi khách trong đám tang của người Chăm không mang một ý nghĩa gì quan trọng ngoài việc ganh đua nhau tổ chức ăn uống linh đình, tốn kém, chỉ vì sý diện”.

Ông Cục là một trong những thành phần trí thức người Chăm Bani đang vận động việc loại bỏ tập tục chém trâu trong nghi lễ đám tang của người Chăm theo đạo Bani tỉnh Ninh Thuận, Ngay đám thứ nhất thấy việc chém trâu cũng từng quá tốn kém, không kham nổi so với thu nhập của gia đình, lại không mang một ý nghĩa gì, sao lại phải tiếp tục đến lần thứ tư đây gia đình vào con đường túng quẫn nợ nần, đến nay chưa trả hết nợ. Tại sao không tổ chức cùng Padhi bằng Cá đờ tốn kém hơn, có ai buộc đâu chỉ tấm lòng tự nguyện với người mất thôi mà. Chuyện trong nhà mà không tự quyết được, làm sao nói cho cộng đồng Chăm nghe và tin theo được, Có phải vì sĩ diện của già đình hay tính ganh đua với thiên hạ?

Hội đồng Sư cả nhận thấy các vị dùng từ chém trâu, giết trâu như có hàm ý để tố cáo với chính quyền, các ban ngành rằng Tôn giáo Bani có một tập tục lạc hậu, bạo lực, hành vi chém giết trâu trong đám tang như một tội ác đối với nhân loại –nếu không có ý xấu chúng ta dùng chính xác từ “Thik” tức cắt cổ trâu hoặc mổ trâu, Xin đừng quyên rằng đây là một tín ngưỡng tôn giáo có nghi lễ do quý Pô car cùng gia chủ thực hiện.

Kính Thưa Lãnh đạo các cấp

Việc giết trâu cúng tang lễ của người Chăm Bani là một phong tục có từ lâu đời, nó không giống lễ hội đâm trâu của Dân tộc Tây nguyên hoặc như một lò giết mổ cung cấp thịt cho thị trường tiêu dùng. Trước khi tổ chức cắt cổ trâu cúng lễ, tang chủ cùng chức sắc Acar thực hành một nghi lễ khấn xin thần linh chứng giám, cầu mong cho người mất đón nhận lễ vật từ lòng thành của con cháu dâng cúng, dưới một nghi lễ mang đậm tinh thần tôn giáo Bani. Linh hồn của vật tế lễ dâng lên trời “Pô Lingik” phản máu là sự sống ban về trần đất. Sau đó tất cả như thanh thanh tinh hồn, không vướng bận trần tục.

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận kiến nghị của thành phần trí thức người Chăm Bani tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả sẽ tổ chức lấy ý kiến 07 Haluw Sang Magik, các ban ngành nhân sĩ trí thức nếu được sự đồng thuận cao thì được chỉnh sửa, bổ sung trong quy ước và ban hành thực hiện.

T.M HỘI ĐỒNG SƯ CÁ HỘI GIÁO BA NI TỈNH  
PHÓ CHỦ TỊCH LIÊM THƯ KÝ

*IMÂM ĐẠO VĂN THỊ*

## PHỤ LỤC F

### SÁCH TRỰC TUYẾN - ONLINE

(*Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần*)

Tháng 08 năm 2020, tác giả Putra Podam có xuất bản sách tựa đề: “Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần”, kính tặng cộng đồng Chăm và giáo sĩ Acar, Imam, Po Gru cũng như giới chức tham khảo phục vụ Hội thảo ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ban Tôn giáo Chính Phủ tổ chức tại Phan Thiết – Bình Thuận. (Tham khảo sách online: “Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần” của tác giả Putra Podam).

Dường dẫn tham khảo (Link):

Hồi giáo Bani – tôn giáo độc thần, đăng online ngày 3 tháng 10 năm 2020.

<https://kauthara.org/article/249>

**PUTRA PODAM**

Dr. Putra Podam, tên khai sinh là Văn Ngọc Sang, sinh ra tại thôn Bình Minh (Palei Aia Mamih), xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ông là người con thứ 3 trong gia đình có 6 anh em. Là người Chăm duy nhất được Pgs.Ts. Po Dharma nhận hướng dẫn 2 trong chương trình nghiên cứu sinh (tiến sĩ) tại Đại học Công nghệ - UTM - Malaysia.

**TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN**

- 1977 - 1982, học trường tiểu học Bình Minh, Phan Hòa.
- 1982 - 1985, học trường trung học cơ sở Phan Hòa.
- 1985 - 1986, học trường trung học cơ sở Phan Rí Thành.
- 1986 - 1989, học trung học phổ thông Phan Lý Chàm.
- 1991 - 1995, học đại học tổng hợp Đà Lạt, ngành Toán-Tin.
- 1999 - 2001, học thạc sĩ trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, chuyên ngành Khoa học Công nghệ.
- 2002 - 2004, học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á - Thái Lan (Asian Institute of Technology - AIT), chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
- 2007, Chứng nhận Giảng viên Chính.
- 2011 - 2017, học nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), chuyển sang học Đại học Công Nghệ Malaysia (Universiti Teknologi Malaysia - UTM).
- 2018, Chứng nhận Giảng viên Cao Cấp.

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

- 1996 - 2002, giảng viên Đại học Tây Nguyên.
- 2002 - 2004, học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á- AIT.
- 2004 - 2011, giảng viên Đại học Tây Nguyên.
- 2011 - 2017, nghiên cứu tại Malaysia, trợ giảng Đại học UTM.
- 2017 - 2020, giảng viên Đại học Tây Nguyên.

## **PHỤ LỤC G**

### **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

*(Lấy ý kiến của “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”)*

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận họp lấy ý kiến về tên gọi tôn giáo. Kết quả 7/7 thành viên thống nhất giữ tên tổ chức: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo bani” là tổ chức tôn giáo “Hồi giáo Bani” của người Chăm đã có mặt tại Việt Nam từ khoảng thế kỷ thứ 9.

Biên bản được tổng hợp chung trong biên bản ngày 20 tháng 7 năm 2019 (Đính kèm Phụ lục H)

# PHỤ LỤC H

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

(Lấy ý kiến tên gọi tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”)

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, Ban thường trực Hội đồng Sư cả tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về tên gọi tổ chức: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”. Ban thường trực mời họp đủ thành phần gồm 27 thành viên ban chấp hành. Kết quả cuộc họp lấy tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” với 14 số phiếu đồng thuận, và 13 số phiếu chống.



- (10) Khánh Hòa Phêng: Bà Hopkins đã theo dõi 'lịch trình' từ ngày 03/01/1975 đến ngày 07/01/1975. Bà có mặt tại các thành phố Đà Nẵng, Huế, Hội An, Đà Lạt, Pleiku, TP. Hồ Chí Minh.
- (11) Hồ Chí Minh: Ngày nhất định bà ghé thăm;
- (12) Đà Nẵng: Ngày 07/01/1975 bà thăm Bà Nà.
- Đến Đà Nẵng bà có thời gian ở nhà bà Nguyễn Thị Nhàn.
- Bà thường thi phong để nghỉ 10000 xu/m² và 100000 xu/m²
  - Phí vé vào cửa: 10000 xu/m²
  - Số phiếu phát ra: 27 phiếu.
  - Số phiếu thu vào: 27 phiếu.
  - Số phiếu trả lại: 14 phiếu.
  - Số phiếu bị mất: 13 phiếu.
  - Số phiếu còn lại: 27 phiếu.

Kết luận kết quả rao lùi 1975 cũng ngang, bà đã mua vé và không mua vé.

Sử dụng chèm vé không

Chèm vé  
Chèm vé

Đến Đà Nẵng  
Đến Đà Nẵng

Nguyễn Văn Cung

Chanh Chi Phêng

Fran

Thiên Lãnh

Tran

Lâm Thị Thiện

Nhan

Khanh

Giúp Vận pho (tên ký) HB

Vietnam  
Khoa Văn Anh Khoa  
Sát hán Dân và Dân

TP  
Châu Anh Tuân  
Hàng hàng Tân

Le  
Tại Thủ Tiên Kim  
Khoa Ph

Lam  
Lâm Thị Lam Chánh  
Hội đồng Gia

Phan  
Phan Văn Mười Nh  
Sát Nguyễn Lai

Nhan  
Khoa Văn Chánh Ph  
Mỹ Mĩ T

Ph  
Mỹ Mĩ T

HÒA BÌNH

# PHỤ LỤC I

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(Lấy ý kiến quy mô rộng tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận”)

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức cuộc họp lấy ý kiến trên quy mô rộng hơn gồm: Ban Thường trực Hội đồng Sư cả; 07 vị Sư cả chủ trì 07 thánh đường; Hội đồng Bốn đạo thuộc 07 thánh đường; Các thành viên Hội đồng Sư cả mở rộng. Tổng số có 45 vị tham gia họp. Kết quả thu nhận được: 13 ý kiến đồng thuận tôn giáo “Hồi giáo Bani”, và 08 ý kiến phản đối “Hồi giáo Bani”.



- ⑦ - Não Thanh Anh - Văn Lãm: Hiện nay đang sử dụng kinh  
 Cầu và ứng ta kim bát Hồi giáo. Ông muốn từ Hồi giáo Bà Nà  
 là tên là Chết tên giáo Hồi-tông Sul Ca.
- ⑧ - Cửu Long Thành Huân Văn Lãm: Từ Bà Nà; Không là mà  
 so tên tên giáo. Ông già chung ta để tên Bà Nà; Để tên mà không  
 tên giáo.
- ⑨ - Giáo huấn Kim Thi Cúc An Nhơn: Ông lập luận và thông nhất  
 với ông Cửu Long Thành Huân.
- ⑩ - Đao Thanh Chiếu An Nhơn: Ông lập luận như là Thiếu Thị  
 Nais. Nais là tên Bà Nà.
- ⑪ - Dương Văn Melp: Chúc Séc chung ta đang sử dụng cái phim  
 hồi giáo. Nếu chung ta dùng từ Hồi giáo, tên giáo Chung ta  
 không phát triển.
- ⑫ - Kiều Trung: Còn là chia tên giáo nữa mới cho phép đổi  
 tên là tên, theo ông Dương Văn Melp.
- ⑬ - Đặng Đường Long (vợ bà): Ông bảo Cao Lỗ gửi tên là,  
 nhưng không bằng thông nhất. Nên không có gửi trong ngày quyết.  
 Tới năm 1970 Cao Thành Đường Lộ dường tên là gửi trước là  
 Hồi giáo Bà Nà. Tên giáo Hồi giáo Bà Nà là tên hồn thánh Jesus  
 ngày.
- ⑭ - Sứ Lá Dương Thị - Phước nhơn: Hồi giáo Bà Nà là tên là  
 này chung ta lại phải đổi thành, là tên là tên xin vào đạo Hồi giáo  
 và Bà Nà. Ông đồng ý Hồi giáo Bà Nà là tên là chia tách giáo.
- ⑮ - Não Văn Lai Văn Lai: Chúc Séc chung ta hiện nay thuộc  
 hành nguyễn là thành tháahn là Hồi giáo là yêu tên là Bà Nà  
 Không là theo ông nguyễn bộ là Hồi giáo chung ta không tên là yêu.
- ⑯ - Não Văn Breyt: Tốt là ban sáp chia Séc, tên xin thuộc  
 chung ta phân biệt, ông xin để nguyễn là tên Hồi giáo Bà Nà.
- ⑰ - Wald Chau, Minh Hường: Ông sinh năm 1986, nhà  
 là tên Hồi giáo. Ông đồng ý là Hồi giáo Bà Nà là tên là chia Hồi.
- ⑱ - Sứ Lá Đào Văn Phú: Ông không đồng ý bộ tên Hồi giáo. Hồi giáo  
 Bà Nà là đồng.
- ⑲ - Đặng Văn Cú: Ông lập luận và đồng ý Hồi giáo Bà Nà.
- ⑳ - Ông Phan Văn Công Dư: thiền huấn CHIẾU là Bà Nà; tên là chia tên  
 Hồi giáo Bà Nà.
- ㉑ - Sứ Lá Nguyễn Văn Lai: Từ Hồi giáo Bà Nà là tên giáo Bà Nà  
 now chon most, Ông đồng ý tên giáo Bà Nà.  
 Cau if Kien là Sứ Lá Nguyễn Lai, nhiều chie Séc không đồng tính,  
 bộ phieu hợp ra về, phieu hợp bát thành quay tán xao lui lõg 20 mupay.  
Thui kg ghi bacs bau
- { 13 of Kien là : Hồi giáo Bà Nà.  
 { 8 y Kien là : Tên giáo Bà Nà.
-  HOÀ BÌNH  
 LÊ MÃN - ĐAO VĂN LAI

## PHỤ LỤC J

### CÔNG VĂN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

(Tổ chức hội thảo về một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani)

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn số: 918/TGCP-TNTGK, về việc tổ chức hội thảo về một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani, gửi Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.

<p>BỘ NỘI VỤ <u>BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ</u> Số: 918 /TGCP-TNTGK V/v tổ chức hội thảo về một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani</p>	<p>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u> Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020</p>
<p>Kính gửi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận;</li><li>- Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận.</li></ul>	
<p>Để thống nhất về hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Hồi giáo Bani, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc Hồi giáo Bani hai tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và một số cơ quan liên quan về một số nội dung.</p>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chủ trì hội thảo: Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ.</li><li>2. Thành phần tham dự:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Tôn giáo Chính phủ; một số cơ quan liên quan của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận;</li><li>- Chức sắc, chức việc Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.</li></ul></li><li>3. Thời gian hội thảo: dự kiến ngày 13/11/2020.</li><li>4. Địa điểm hội thảo: tại tỉnh Bình Thuận.</li></ol>	
<p>Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận chuẩn bị nội dung báo cáo (theo đề cương gửi kèm) và tham gia phát biểu tại hội thảo./&lt;</p>	
<p><i>Nơi nhận:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Như trên;</li><li>- Thủ trưởng Vũ Chiến Thắng (để b/c);</li><li>- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Ninh Thuận;</li><li>- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận;</li><li>- Lưu: VT, TNTGK (03b), <i>b/c</i></li></ul>	<p>KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN</p>  <p>Nguyễn Ánh Chúc</p>

**MỘT SỐ NỘI DUNG TRAO ĐỔI TẠI HỘI THẢO**  
(Kèm theo Công văn số 378/TGCP-TNTGK ngày 05 tháng năm 2020  
của Ban Tôn giáo Chính phủ)

**1. Về tên tôn giáo**

- Tóm tắt lịch sử hình thành Hồi giáo Bànì tại địa phương. Giải thích về nguồn gốc tên gọi “Hồi giáo Bànì” hay “Bànì”.
- Sự tương đồng và khác biệt giữa Hồi giáo Bànì với Hồi giáo chính thống về giáo lý, giáo luật và lễ nghi.
- Những nội dung Hồi giáo Bànì đã tiếp thu trong giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Hồi giáo chính thống? Những nội dung tiếp thu từ tín ngưỡng, văn hóa của dân tộc Chăm?
- Mối quan hệ giữa cộng đồng Hồi giáo Bànì trong tỉnh với Hồi giáo chính thống ở trong nước và trên thế giới.
- Tổng hợp ý kiến của chức sắc, chức việc, tín đồ cộng đồng Hồi giáo Bànì trong tỉnh về vấn đề tên tôn giáo và giải thích cụ thể.

**2. Về hoạt động tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo Bànì tại địa phương**

- Tình hình tín đồ, chức sắc, chức việc (số lượng, hoạt động chủ yếu).
- Thực trạng cơ sở thờ tự.
- Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chức sắc, chức việc.
- Kết quả hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bànì tỉnh kể từ Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay (tháng 11/2020).
- Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
- Kiến nghị, đề xuất./.

## PHỤ LỤC K

### BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

(Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận)

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận có văn bản tổng hợp ý kiến về hội thảo tên gọi Hồi giáo Bani, do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận vào ngày 13/11/2020.



4). Thông nhất và giữ nguyên tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”.

Trên đây là bốn ý chính được ghi nhận và thông nhất tại Hội thảo. Những ý kiến cá nhân đại diện cho từng thánh đường được các Acar (Sư cả và Imam 40) tham gia phát biểu được ghi lại lần lượt dưới đây:

**Ý kiến 1:** Sư cả Thông Trận, thuộc thánh đường Lâm Giang, xã Hòn Trí, huyện Hòn Thuận Bắc, có ý kiến và trao đổi: “Tôi có ý kiến ngắn gọn, người Chăm theo tôn giáo Hồi giáo Bani, thờ Allah (tiếng Chăm: Po Awluah) từ xưa đến bây giờ, tại sao mình lại bỏ Po Allah, bỏ Hồi giáo Bani? Tôi thông nhất giữ nguyên tên gọi tôn giáo: Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 2:** Sư cả Khê Khôi, thuộc thánh đường Cảnh Diển, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Ý kiến “Tôi ý kiến thông nhất và giữ nguyên tên gọi Hồi giáo Bani. Từ bao đời nay mình thờ Allah (tiếng Chăm: Po Awluah), nên hàng năm mỗi khi tháng lễ Ramadan (tiếng Chăm: Ramawan), lễ Waha, lễ hội Suk Yeng vào ngày thứ sáu (Harei Suk) thi tất cả các chức sắc vào thánh đường hành lễ, khi đó phải đọc thiên kinh Koran (Qur'an), cũng như người theo đạo Hồi giáo (Islam) dâng lễ cho thượng đế Allah (Awluah) để cầu nguyện cho chúng sinh được bình an và hạnh phúc. Tóm lại, tôi thông nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 3:** Tổng Sư cả Lư Thanh, thuộc thánh đường Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. Ý kiến “Theo tôi Allah (Awluah) là Đấng Tôi cao tạo ra mọi vạn vật và vũ trụ, và Muhammad (Mu ham mat) là thiên sứ (Nabi). Đạo Hồi giáo Bani (tiếng Chăm: Awal Bani hay Asulam Bani) của người Chăm có truyền thống từ lâu đời. Thực hiện mọi nghi lễ, nghi thức đều dựa trên thiên kinh Koran. Và Bani hay người Chăm Bani là danh từ để chỉ tín đồ của Hồi giáo Bani đang tôn thờ Allah. Tôi thông nhất giữ nguyên Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 4:** Sư cả Bá Xanh, thuộc thánh đường Bình Hòa, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. “Tôi có ý kiến ngắn gọn thôi, từ cha sinh mẹ đẻ, tôi lớn lên tôi thờ Po Allah cho đến khi tôi làm Acar. Cứ hàng năm vào cuối tháng 8 Hồi lịch, tôi, gia đình và dòng họ phải di tảo mộ, cùng gia tiên, ... đọc thiên kinh Koran, để chuẩn bị tháng Ramadan (Ramawan) tháng 9 Hồi lịch tức tháng nhịn chay trong thánh đường. Tôi thông nhất tên gọi tôn giáo: Hồi giáo Bani, không thay đổi tên gọi này”.

**Ý kiến 5:** Ông Thông Tao (Imam 40), thuộc thánh đường Lâm Thành, xã Hòn Trí, huyện Hòn Thuận Bắc. “Tôi xin phát biểu ý kiến tên gọi nguồn gốc Hồi giáo Bani, tôi thấy Hội đồng Sư cả Ninh Thuận đồng ý 100%, riêng Ban đại diện chỉ có vài ba người phát biểu ý kiến cho rằng nên bỏ từ Hồi giáo, lấy từ Bani. Tôi thắc mắc, tại sao một số ý kiến này gọi

tử Bani là tôn giáo, đây là ý kiến sai lầm. Từ “Bani” là tên gọi của tín đồ, nên tín đồ Bani nghĩa là những con người đang thờ Allah, chứ Bani không phải tên tôn giáo Bani, vì trên thế giới này không có tôn giáo nào tên Bani. Thế kỷ thứ 9 đã có Hồi giáo thế giới truyền giáo sang Champa. Hồi giáo Champa bây giờ được gọi Hồi giáo dòng Bani (hay Hồi giáo Bani), cũng như trên thế giới có Hồi giáo dòng Sunni (hay Hồi giáo Sunni), Hồi giáo dòng Shia (hay Hồi giáo Shia), và trên thế giới hiện nay tồn tại hàng trăm hệ phái Hồi giáo thuộc nhiều dòng khác nhau. Nhưng tất cả các dòng phái đều bám vào thiên kinh Koran và Hadith (những lời dạy của Nabi Muhammad) để hoán thiện dần, nhưng nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như văn hóa địa phương, văn hóa bản địa ở mỗi dân tộc hay mỗi quốc gia. Tóm lại, Bani là tên tín đồ chứ không phải tên tôn giáo. Sai lầm một số tín đồ của người Chăm do chưa hiểu nhiều về lịch sử tôn giáo của người Chăm, hiểu sai, hiểu không đúng, nên Hội đồng chức sắc có trách nhiệm cần phải thông nhất tên gọi để tín đồ của mình biết và hiểu theo đúng nghĩa của nó”.

**Ý kiến 6:** Ông Nguyễn Văn Trung (Imam 40), thuộc thánh đường Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình có ý kiến tham gia về tên gọi nguồn gốc Hồi giáo Bani. “Tôi xin ý kiến bổ sung thôi. Trong Hội thảo hôm nay các Sư cá và Imam 40, các thành viên Hội đồng Sư cá có ý kiến đồng tình và quan điểm chung về lịch sử nguồn gốc Hồi giáo Bani. Từ xưa tới nay, ông bà xưa thường nói mình thờ Po Allah và phụng sự thiền sư Muhammad (Nabi Muhammad), mình là người Bani hay tín đồ Bani với tôn giáo là Hồi giáo Bani. Tôi thống nhất ý kiến giữ nguyên tôn giáo: Hồi giáo Bani, và tên tổ chức “Hội đồng Sư cá Hồi giáo Bani” tinh Bình Thuận.

**Ý kiến 7:** Ông Đặng Nhường (Imam 40), thuộc thánh đường Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình có ý kiến như sau: “Các ông Sư cá cũng có ý kiến nhiều rồi, tôi muốn bổ sung thêm, tôi lớn lên trước năm 1975, ông bà Chăm xưa thường nói, thánh đường Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận thường xây hướng Tây-Đông (Lẽ hướng Tây là hướng Kiblat hay hướng Makkah), và ông bà cũng thường nói đạo mình được truyền từ Ả Rập hay từ Mã Lai (Malaysia), mình thờ Po Allah, ,ninh đạo Hồi giáo Bani và Nhà nước công nhận thành lập Ban Đại diện lâm thời cộng đồng Hồi giáo Bani tinh Bình Thuận năm 2009. Bản quyết định thành lập đại hội đại biểu Hội đồng Sư cá Hồi giáo Bani tinh Bình Thuận ngày 8/9 nhiệm kỳ 2012-2016. Tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 8:** Ông Đặng Anh Gởi (Imam 40), thuộc thánh đường Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. “Theo tôi, Hồi giáo có nguồn gốc từ Ả Rập được truyền sang Champa từ thời xưa và tồn tại đến ngày nay. Hồi giáo Bani ở Bình Thuận được ảnh hưởng nhiều từ Mã Lai và thế giới Melayu, nên rất gần gũi với Mã Lai về mặt văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, ẩm thực,...tôi rất tự hào vì người Chăm có ảnh hưởng nhiều văn hóa

lớn trên thế giới. Chúng ta có trách nhiệm duy trì và dạy cho con cháu, tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani và tên tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 9:** Ông Khê Châu Xê (Imam 40), thuộc thánh đường Lâm Thành, xã Hầm Trì, huyện Hầm Thuận Bắc, tôi xin ý kiến đóng góp cho Hội thảo về nguồn gốc tên gọi Hồi giáo Bani hay Bani. “Qua một số ý kiến mà tôi đã nghe từ Ninh Thuận và ý kiến trình bày trong Hội thảo, tôi được biết có một nhóm vài người Chăm ở Ninh Thuận mang danh tiến sĩ mà lại đi bán rẽ lương tâm từ bỏ tôn giáo Hồi giáo Champa vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm, ví dụ ăn nước ngoài, vi đồng tiền mà dì khấp nơi vận động tuyên truyền từ bỏ Hồi giáo một tôn giáo của cha ông để lại, lâm xảo trộn và chia rẽ trong cộng đồng Chăm. Tại sao mà voi tám, vô cảm như vậy, tín đồ Bani của Chăm mình là thờ phượng thượng đế Allah (Awluah), tôn kính đức giáo chủ Muhammad, bám vào thiên kinh Koran và Hadith (lời dạy của Nabi hay Rasul Muhammad), điều hành các hoạt động tôn giáo trong các thánh đường Hồi giáo và thực hiện nghi thức, nghi lễ của Hồi giáo nói chung và Hồi giáo Bani nói riêng. Tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 10:** Ông Xích Mão (Imam 40), thuộc thánh đường Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Cố ý kiến “Tôi cũng đồng tình quan điểm chung về tên gọi Hồi giáo Bani vì tôn giáo này tồn tại từ bao đời, Hồi giáo Bani trong sâu thẳm con người, trong tiềm thức của người Chăm theo đạo Hồi giáo Bani, minh thờ Po Allah, minh cầu nguyện mọi điều tốt lành được sự bình an đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tôi không có ý kiến nào khác, tôi luôn luôn tôn thờ Allah và thánh đường của người Chăm luôn luôn ghi Allah và Muhammad. Trước khi dứt lời, tôi chúc Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận luôn đời dào sức khỏe, chúc Hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp”.

**Ý kiến 10:** Ông Sư cả Xích Dự, phát biểu “Tôi xin phát biểu ý kiến bổ sung ngắn gọn, tôi thấy ý kiến của các đại biểu trong hội thảo hôm nay cả Bình Thuận và Ninh Thuận rất đồng tình và thống nhất quan điểm chung là giữ nguyên tên gọi Hồi giáo Bani, tôi có thêm ý kiến thế này, thánh đường (tiếng Chăm: Magik hay Quốc tế: Masjid) đặc biệt được xây theo hướng thánh địa Mec Ca (Makkah) trùng với hướng Tây, tùy theo quốc gia mà hướng lệch nhau, nhưng chung quy lại hướng hành lễ phải quay đầu về hướng Makkah. Biểu tượng trên thánh đường Hồi giáo Bani phải là hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm. Ngoài ra, tôi lớn lên từng chứng kiến và tham gia ba cuộc kháng chiến như chống Nhật, chống Tây, chống Mỹ, dù thời cuộc khó khăn nhưng ông bà ta không từ bỏ Hồi giáo Bani để theo tôn giáo khác. Nguồn gốc lịch sử của Hồi giáo Bani là tôn thờ thượng đế Po Allah, là một tôn giáo được truyền cho Champa từ Á Rập hoặc từ Mã Lai (Malaysia) từ thế kỷ 15 hay thế kỷ 16 cho đến nay. Do đó, tín đồ Bani chúng ta phải ăn

những thực phẩm hợp pháp (Halal) mà không ăn được những thứ không hợp pháp (Haram) như thịt heo,... và kiêng cữ nhiều thứ khác,...như tín đồ Muslim của Hồi giáo (Islam) cũng kiêng cữ như vậy. Tôi đã phát biểu hơi dài, cuối cùng, tôi thống nhất tên gọi “Hồi giáo Bani” là tôn giáo hệ phái của người Chăm và giữ tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”. Xin chúc Ban Tôn giáo Chính phủ và chúc hai tinh Bình Thuận, Ninh Thuận dồi dào sức khỏe, mong hai Hội đồng thống nhất tên gọi: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani và chúc Hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp”.

Các ý kiến của chức sắc, chức việc, các Sư cả hai tinh Bình Thuận, Ninh Thuận đa số tán thành và thống nhất cao đạt khoảng 94%, còn một số chức sắc chưa kịp phát biểu vì thời gian có hạn. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tinh Bình Thuận thống nhất 100%. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận thống nhất 100%, riêng Ban chấp hành Hội đồng Sư cả Ninh Thuận không đồng ý là 3 người.

Trên đây là tổng hợp ý kiến đại diện Bình Thuận phát biểu trong Hội thảo.

Hội thảo về nguồn gốc tên gọi tôn giáo của người Chăm rất có ý nghĩa cho cộng đồng Chăm nói chung và người Chăm Bani nói riêng. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Ban Tôn giáo Chính phủ và của các cơ quan liên quan. Thống nhất tên gọi tôn giáo giúp tin đồn khăng định dùng dần tên tôn giáo và hoạt động của tôn giáo đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo Hồi giáo Bani một cách thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG SƯ CÁ HỒI GIÁO BANI  
CHỦ TỊCH



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận;
- Lưu VP Hội đồng; M.Trung 3 bộ;
- Ban dân vận tinh ủy;
- UBMT Tô Quốc Việt Nam tinh
- Ban dân tộc tinh
- PA02 Công An tinh
- Lưu VP HDSC

**HỘI ĐỒNG SƯ CÁ HÒI GIÁO BÀNI  
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 057/THYKHT

*Phan Thanh, ngày 19 tháng 11 năm 2020*

V/v Tổng hợp các ý kiến hội thảo về việc  
tên gọi Hồi giáo Bani

**Ý KIẾN THẢO LUẬN**

(Về nguồn gốc tên gọi Hồi giáo Bani hay Bani)

**Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận**

**Kính gửi:** - Ban Tôn giáo Chính phủ

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận

Theo công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ số: 981/TGCP-TNTGK, Hà Nội ngày 05/11/2020 về việc tổ chức hội thảo với một số nội dung liên quan đến Hồi giáo Bani. Để thông nhất hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Hồi giáo Bani, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo trao đổi, lấy ý kiến của chức sắc, chức việc Hồi giáo Bani hai tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận và một số cơ quan liên quan. Hội thảo được tổ chức tại Phan Thiết-Bình Thuận vào ngày 13/11/2020.

Hội thảo được tổ chức một cách trang trọng, nghiêm túc, và khẩn trương. Sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu, đại diện của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận báo cáo tham luận xong, thì ý kiến của chủ trì hội thảo, Ban Tôn giáo chính phủ và một số cơ quan, các chức sắc (Acar) cả hai tỉnh trao đổi ý kiến thản thán và dân chủ.

Kết quả ý kiến chung của Hội đồng và chức sắc tỉnh Bình Thuận được tổng kết với những ý chính như sau:

- 1). Hồi giáo (tiếng Chăm: Asulam; Quốc tế: Islam) là tôn giáo có nguồn gốc từ Ả Rập (Saudi Arabia) hay Mã Lai (Malaysia) truyền sang Champa từ thế kỷ 9 và phát triển vào thế kỷ 16, được người Chăm tiếp nhận cho đến ngày nay.
- 2). Thông nhất từ “Bani” là tên tín đồ của người Chăm thờ phượng thượng đế Allah (Awluah), chứ Bani không phải là tên tôn giáo.
- 3). Thông nhất 100% giữ nguyên tên gọi tôn giáo “Hồi giáo Bani” là Hồi giáo thuộc hệ phái của Champa xưa hay Hồi giáo thuộc dòng Bani và được cộng đồng tín đồ Chăm Bani đón nhận cho đến ngày nay.

4). Thông nhất và giữ nguyên tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”.

Trên đây là bốn ý chính được ghi nhận và thống nhất tại Hội thảo. Những ý kiến cá nhân đại diện cho từng thánh đường được các Acar (Sư cả và Imam 40) tham gia phát biểu được ghi lại lần lượt dưới đây:

**Ý kiến 1:** Sư cả Thông Trận, thuộc thánh đường Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, có ý kiến và trao đổi: “Tôi có ý kiến ngắn gọn, người Chăm theo tôn giáo Hồi giáo Bani, thờ Allah (tiếng Chăm: Po Awluah) từ xưa đến nay, tại sao mình lại bỏ Po Allah, bỏ Hồi giáo Bani? tôi thống nhất giữ nguyên tên gọi tôn giáo: Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 2:** Sư cả Khê Khôi, thuộc thánh đường Cảnh Diễn, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Ý kiến “Tôi ý kiến thống nhất và giữ nguyên tên gọi Hồi giáo Bani. Từ bao đời nay mình thờ Allah (tiếng Chăm: Po Awluah), nên hàng năm mỗi khi tháng lễ Ramadan (tiếng Chăm: Ramawan), lễ Waha, lễ hội Suk Yeng vào ngày thứ sáu (Harei Suk) thì tất cả các chức sắc vào thánh đường hành lễ, khi đó phải đọc thiên kinh Koran (Qur'an), cũng như người theo đạo Hồi giáo (Islam) dâng lễ cho thượng đế Allah (Awluah) để cầu nguyện cho chúng sinh được bình an và hạnh phúc. Tóm lại, tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 3:** Tổng Sư cả Lư Thanh, thuộc thánh đường Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. Ý kiến “Theo tôi Allah (Awluah) là Đáng Tối cao tạo ra mọi vạn vật và vũ trụ, và Muhammad (Muhamat) là thiên sứ (Nabi). Đạo Hồi giáo Bani (tiếng Chăm: Awal Bani hay Asulam Bani) của người Chăm có truyền thống từ lâu đời. Thực hiện mọi nghi lễ, nghi thức đều dựa trên thiên kinh Koran. Và Bani hay người Chăm Bani là danh từ để chỉ tín đồ của Hồi giáo Bani đang tôn thờ Allah. Tôi thống nhất giữ nguyên Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 4:** Sư cả Bá Xanh, thuộc thánh đường Bình Hòa, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. “Tôi có ý kiến ngắn gọn thôi, từ cha sinh mẹ đẻ, tôi lớn lên tôi thờ Po Allah cho đến khi tôi làm Acar. Cứ hàng năm vào cuối tháng 8 Hồi lịch, tôi, gia đình và dòng họ phải đi tảo mộ, cúng gia tiên, …đọc thiên kinh Koran, để chuẩn bị tháng Ramadan (Ramawan) tháng 9 Hồi lịch tức tháng nhịn chay trong thánh đường. Tôi thống nhất tên gọi tôn giáo: Hồi giáo Bani, không thay đổi tên gọi này”.

**Ý kiến 5:** Ông Thông Tạo (Imam 40), thuộc thánh đường Lâm Thành, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. “Tôi xin phát biểu ý kiến tên gọi nguồn gốc Hồi giáo Bani, tôi thấy Hội đồng Sư cả Ninh Thuận đồng ý 100%, riêng Ban đại diện chỉ có vài ba người phát biểu ý kiến cho rằng nên bỏ từ Hồi giáo, lấy từ Bani. Tôi thắc mắc, tại sao một số ý kiến này gọi từ Bani là tôn giáo, đây là ý kiến sai lầm. Từ “Bani” là tên gọi của tín đồ, nên tín đồ Bani nghĩa là những con người đang thờ Allah, chứ Bani không phải tên tôn giáo Bani, vì trên thế giới này không có tôn giáo nào tên Bani. Thế kỷ thứ 9 đã có Hồi giáo thế giới truyền giáo sang Champa. Hồi giáo Champa bây giờ được gọi Hồi giáo dòng Bani (hay Hồi giáo Bani), cũng như trên thế giới có Hồi giáo dòng Sunni (hay Hồi giáo Sunni), Hồi giáo dòng Shia (hay Hồi giáo Shia), và trên thế giới hiện nay tồn tại hàng trăm hệ phái Hồi giáo thuộc nhiều dòng khác nhau. Nhưng tất cả các dòng phái đều bám vào thiên kinh Koran và Hadith (những lời dạy của Nabi Mahammad) để hoàn thiện dần, nhưng nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như văn hóa địa phương, văn hóa bản địa ở mỗi dân

tộc hay mỗi quốc gia. Tóm lại, Bani là tên tín đồ chứ không phải tên tôn giáo. Sai làm một số tín đồ của người Chăm do chưa hiểu nhiều về lịch sử tôn giáo của người Chăm, hiểu sai, hiểu không đúng, nên Hội đồng chức sắc có trách nhiệm cần phải thống nhất tên gọi để tín đồ của mình biết và hiểu theo đúng nghĩa của nó”.

**Ý kiến 6:** Ông Nguyễn Văn Trung (Imam 40), thuộc thánh đường Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình có ý kiến tham gia về tên gọi nguồn gốc Hồi giáo Bani. “Tôi xin ý kiến bổ sung thôi. Trong Hội thảo hôm nay các Sư cả và Imam 40, các thành viên Hội đồng Sư cả có ý kiến đồng tình và quan điểm chung về lịch sử nguồn gốc Hồi giáo Bani. Từ xưa tới nay, ông bà xưa thường nói mình thờ Po Allah và phụng sự thiên sứ Muhammad (Nabi Muhammad), mình là người Bani hay tín đồ Bani với tôn giáo là Hồi giáo Bani. Tôi thống nhất ý kiến giữ nguyên tôn giáo: Hồi giáo Bani, và tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani” tỉnh Bình Thuận.

**Ý kiến 7:** Ông Đặng Nhường (Imam 40), thuộc thánh đường Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình có ý kiến như sau: “Các ông Sư cả cũng có ý kiến nhiều rồi, tôi muốn bổ sung thêm, tôi lớn lên trước năm 1975, ông bà Chăm xưa thường nói, thánh đường Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận thường xây hướng Tây-Đông (Lễ hướng Tây là hướng Kiblat hay hướng Makkah), và ông bà cũng thường nói đạo mình được truyền từ Ả Rập hay từ Mã Lai (Malaysia), mình thờ Po Allah, mình đạo Hồi giáo Bani và Nhà nước công nhận thành lập Ban Đại diện lâm thời cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận năm 2009. Bản quyết định thành lập đại hội đại biểu Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận ngày 8/9 nhiệm kỳ 2012-2016. Tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 8:** Ông Đặng Anh Gởi (Imam 40), thuộc thánh đường Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. “Theo tôi, Hồi giáo có nguồn gốc từ Ả Rập được truyền sang Champa từ thời xưa và tồn tại đến ngày nay. Hồi giáo Bani ở Bình Thuận được ảnh hưởng nhiều từ Mã Lai và thế giới Melayu, nên rất gần gũi với Mã Lai về mặt văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, ẩm thực,...tôi rất tự hào vì người Chăm có ảnh hưởng nhiều văn hóa lớn trên thế giới. Chúng ta có trách nhiệm duy trì và dạy cho con cháu, tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani và tên tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 9:** Ông Khê Châu Xê (Imam 40), thuộc thánh đường Lâm Thành, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tôi xin ý kiến đóng góp cho Hội thảo về nguồn gốc tên gọi Hồi giáo Bani hay Bani. “Qua một số ý kiến mà tôi đã nghe từ Ninh Thuận và ý kiến trình bày trong Hội thảo, tôi được biết có một nhóm vài người Chăm ở Ninh Thuận mang danh tiến sĩ mà lại đi bán rẽ lương tâm từ bỏ tôn giáo Hồi giáo Champa vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm, vì dự án nước ngoài, vì đồng tiền mà đi khắp nơi vận động tuyên truyền từ bỏ Hồi giáo một tôn giáo của cha ông để lại, làm xáo trộn và chia rẽ trong cộng đồng Chăm. Tại sao mà vô tâm, vô cảm như vậy, tín đồ Bani của Chăm mình là thờ phượng thượng đế Allah (Awluah), tôn kính đức giáo chủ Muhammad, bám vào thiêng kinh Koran và Hadith (lời dạy của Nabi hay Rasul Muhammad), điều hành các hoạt động tôn giáo trong các thánh đường Hồi giáo và thực hiện nghi thức, nghi lễ của Hồi giáo nói chung và Hồi giáo Bani nói riêng. Tôi thống nhất tên gọi Hồi giáo Bani”.

**Ý kiến 10:** Ông Xích Mảo (Imam 40), thuộc thánh đường Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Có ý kiến “Tôi cũng đồng tình quan điểm chung về tên gọi Hồi giáo Bani vì tôn giáo này tồn tại từ bao đời. Hồi giáo Bani trong sâu thẳm con người, trong tiềm thức của người Chăm theo đạo Hồi giáo Bani, mình thờ Po Allah, mình cầu nguyện mọi điều tốt lành được sự bình an đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tôi không có ý kiến nào khác, tôi luôn luôn tôn thờ Allah và thánh đường của người Chăm luôn ghi Allah và Muhammad. Trước khi dứt lời, tôi chúc Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận luôn dồi dào sức khỏe, chúc Hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp”.

**Ý kiến 11:** Ông Sư cả Xích Dự, phát biểu “Tôi xin phát biểu ý kiến bổ sung ngắn gọn, tôi thấy ý kiến của các đại biểu trong hội thảo hôm nay cả Bình Thuận và Ninh Thuận rất đồng tình và thống nhất quan điểm chung là giữ nguyên tên gọi Hồi giáo Bani, tôi có thêm ý kiến thế này, thánh đường (tiếng Chăm: Magik hay Quốc tế: Masjid) đặc biệt được xây theo hướng thánh địa Mec Ca (Makkah) trùng với hướng Tây, tùy theo quốc gia mà hướng lệch khác nhau, nhưng chung quy lại hướng hành lễ phải quay đầu về hướng Makkah. Biểu tượng trên thánh đường Hồi giáo Bani phải là hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm. Nói thêm, tôi lớn lên từng chứng kiến và tham gia ba cuộc kháng chiến như chống Nhật, chống Tây, chống Mỹ, dù thời cuộc khó khăn nhưng ông bà ta không từ bỏ Hồi giáo Bani để theo tôn giáo khác. Nguồn gốc lịch sử của Hồi giáo Bani là tôn thờ thượng đế Po Allah, là một tôn giáo được truyền cho Champa từ Ả Rập hoặc từ Mã Lai (Malaysia) từ thế kỷ 15 hay thế kỷ 16 cho đến nay. Do đó, tín đồ Bani chúng ta phải ăn những thực phẩm hợp pháp (Halal) mà không ăn được những thứ không hợp pháp (Haram) như thịt heo,... và kiêng cữ nhiều thứ khác,...như tín đồ Muslim của Hồi giáo (Islam) cũng kiêng cữ như vậy. Tôi đã phát biểu hơi dài, cuối cùng, tôi thống nhất tên gọi “Hồi giáo Bani” là tôn giáo hệ phái của người Chăm và giữ tên tổ chức “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani”. Xin chúc Ban Tôn giáo Chính phủ và chúc hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận dồi dào sức khỏe, mong hai Hội đồng thống nhất tên gọi: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani và chúc Hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp”.

Các ý kiến của chức sắc, chức việc, các Sư cả hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận đa số tán thành và thống nhất cao đạt khoảng 94%, còn một số chức sắc chưa kịp phát biểu vì thời gian có hạn. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận thống nhất 100%. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận thống nhất 100%, riêng Ban chấp hành Hội đồng Sư cả Ninh Thuận không đồng ý là 3 người.

Trên đây là tổng hợp ý kiến đại diện Bình Thuận phát biểu trong Hội thảo.

Hội thảo về nguồn gốc tên gọi tôn giáo của người Chăm rất có ý nghĩa cho cộng đồng Chăm nói chung và người Chăm Bani nói riêng. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Ban Tôn giáo Chính phủ và của các cơ quan liên quan. Thống nhất tên gọi tôn giáo giúp tín đồ khẳng định đúng đắn tên tôn giáo và hoạt động của tôn giáo đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo Hồi giáo Bani một cách thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HÒI GIÁO BANI  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên; **Sư cả. XÍCH DỰ'**
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình  
Thuận;
- Lưu VP Hội đồng; M.Trung 3 bộ.

## PHỤ LỤC L

### ĐƠN KIẾN NGHỊ GỬI HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI

(Không công nhận kết quả Hồi giáo Bàni trong hội thảo Ban Tôn giáo Chính phủ)

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, đơn kiến nghị ký tập thể được viết tại tỉnh Ninh Thuận gửi Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị không công nhận kết quả hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 13/11/2020 tại Phan Thiết-Bình Thuận.



Nhân dịp này, kính mong Hội đồng Dân tộc của Quốc hội quan tâm, trình lên Quốc hội và Chính phủ Nhà nước công nhận tôn giáo của chúng tôi là tôn giáo Bànì có mã số riêng, tên tổ chức tôn giáo của chúng tôi là Hội đồng Sư cả Tôn giáo Bànì và được bổ sung vào Danh mục các tôn giáo ở Việt Nam như các tôn giáo khác điển hình như tôn giáo Chăm Balamô với mã số là 13, tôn giáo Bahá'í với mã số là 7.

Kính mong Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nghiên cứu, có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những nguyện vọng chính đáng của người Chăm chúng tôi, góp phần bảo đảm sự đoàn kết, bình đẳng giữa các Tôn giáo, thực hiện tốt chính sách Tôn giáo của Đảng.

Xin chân thành cảm ơn quý cáp.

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Đại diện giáo dân Bànì đồng ký tên

Ninh Văn Anh  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Phan Thị Nhung  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Đào Thị Thảo Chiều  
  
Lê Thị Dần  
Tỉnh trưởng Tỉnh Ninh Thuận (giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Lê Thị Ánh  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Kiều Trung  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Nguyễn Thị Bí  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

Nguyễn Lai  
(Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bànì)  
tỉnh Ninh Thuận

Phan Thị Lực  
(Giáo dân Ban Ni Thiên Văn Lâm)

09/10/2014. Muine Nha A.

Tinh Phan Thich phuc nhan 1. Thanh Anh Huyen  
 Nguyen Da Ly. C.  
 (Thien phuc nhan)  
  
 Nguyen Da Ly.

- Dang Nu Ngoc Thuy  
 (Thien phuc nhan)  


Kien Cao Xua  
 (Thien Phuc Nhan)  


Chanh Ghi Chieu Hang  
 (Thien Phuc Nhan)  


Giau Thi Kim Huu  
 (Giau Phuc Nhan)  


Nam Dai Thuy  
 (Nam Phuc Nhan)  


Thanh Anh Huyen  
 (Thanh Phuc Nhan)  


Tai Nu Hoa Nhu  
 (Thien Phuc Nhan)  


Di  
 G. Doi Thien Phuc Nhan 1.  
 Dao Hieu Vong  


Cuu  
 Tai Dai Ngan  
 Dao Van Biem  
 Dao  
 Quoc Dan Phuc Nhan 2  


Nguyen Van Dao  
 giao Dan Phuc Nhan 3  
 giao Dan Phuc Nhan 4  


Luu  
 Nguyen Hieu Bay  
 giao Dan Phuc Nhan 5  


Thach Thi Nhung  
 Nhung  


giao dân phước nhân 1  
Ery  
 Huỳnh Kiều Tuyết  
 giao dân phước nhân 3  
Tâm  
 Tài Thị Tâm Mỹ  
 Huỳnh Hồng Đa  
Hao  
 Giao Dân Thành Phước Nhơn 3.  
Leyon  
 Thành Phố Tròn  
 giao dân phước Nhơn 3.  
du  
 Nguyễn Thị Dư.  
 Giao Dân Thành P. Nhơn 3  
Thao  
 Mai Thị Thúy Ngon  
 giao dân phước Nhơn 3  
du  
 Thành Thị Dư  
 giao dân phước Nhơn 3  
Mỹ  
 Thành Thị Mạnh  
 giao dân phước Nhơn 3.  
Ki  
 Chợ Văn Giang  
 Giao dân Phước Nhơn 3  
Fam  
 Dương Văn Đồng  
 giao dân Phước Nhơn 3  
Phu  
 Tài Đức  
 giao Dân Phước Nhơn 3  
Tu  
 Dương Thị Tảo.  
 Giao Dân Phước Nhơn 3  
RC  
 Đỗ Thị Định.  
 giao Dân Phước Nhơn 3  
Zen  
 Cát Thị Ta.

Dầu vàn Nguyễn  
 Giáo dân Banni thôn Phước Nhơn.  
MR  
 Tú Anh Dung  
 Tôn Giáo Banni thôn Phước Nhơn  
Zandt  
 Tú Thị Linh  
 (giáo dân tộc Banni thôn Phước Nhơn)  
 Huỳnh Bằng Mai  
Huu  
 Tôn Giáo Banni thôn Phước Nhơn  
 (Đạo Nô Thay Tra Thay,  
 Cao Đài Banni Phước Nhơn)  
HT  
 Tú Nữ Phan Thị Hằng  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)  
HT  
 Giáo Thị Thảo  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)  
HT  
 (Hàng Thị Đôn)  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)  
HT  
 Thành Nhị Khuyuk  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)  
XK  
 Nguyễn Thị Xêng  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)  
HT  
 Tú Thị Sen Lai  
 (giáo dân Banni Phước Nhơn)

Ngo

Thánh Quang Dũng

Đào Thị Bích Chửy,  
Giáo dân Bân Phước Nhơn

Nguy

Tri Thúp Nhịp

(Giáo dân Bân Nô Phước Nhơn)

Th-

Nguyễn Thị Thủ

(Giáo dân Bân Nô Phước Nhơn)

Trí

giáo thí Kim Trí

(giáo dân Bân Ni p N.)

Hoàn

Tai Tai Hay

(Giáo Dân Bân Ni thôn Phước Nhơn)

J.Wol

Bá Văn Bô

(thôn Văn Lãm)

Thú

Chieu Thị Thiên

(Giáo dân Bân Văn Lãm)

C

Cung Thị Kim Liên

(Tin Xã Bân Văn Lãm)

Thú

Bá Thị Thiên Văn

(giáo dân Bân Ni thôn Văn Lãm)

Nhan

Kiều Thành Nhân

Giáo dân Bân Văn Lãm

<p><u>Sân Khang</u> - Ph</p> <p>Giao dân Bà Ni thời Thôn Xuân Tú</p> <p><u>Tiết Văn Linh.</u> <u>Linh</u></p> <p>Giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p>Kiến thi Quốc <u>Quốc</u></p> <p>Giao dân Bà Ni thời Thôn Xuân Tú</p> <p><u>Nhật</u> Thôn Xuân Tú giao dân Bà Ni</p> <p><u>Đ</u></p> <p><u>Đ</u> Đất Bà Ni giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p>Kiến thi Quốc giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>PHƯỜNG</u></p> <p>Thôn Xuân Tú Phường giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p>	<p>Bao Nge Soca</p> <p><u>Đ</u> giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p>Bà Khee <u>lame</u></p> <p>Giao dân Bà Ni</p> <p>Chôn Xuân Tú</p> <p><u>Nguồn</u> Nip Weyn Caram</p> <p>Giao dân Bà Ni Chôn Xuân Tú</p> <p><u>Nguyễn</u> Đặng Ngải Chôn Xuân Tú</p> <p><u>M</u> Chôn Xuân Tú</p> <p>Chôn Xuân Tú</p> <p><u>Q</u></p> <p>Chôn Xuân Tú</p> <p>Giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>Q</u></p> <p>Giao dân Bà Ni Chôn Xuân Tú</p>	<p>Quảng Thanh Lách</p> <p><u>Đ</u> giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>Ch</u> Chân Nhã Thành <u>nh</u></p> <p>giao dân Bà Ni thời Thôn Xuân Tú</p> <p><u>Night</u> Kiến Chí</p> <p>Giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>lame</u> Chân Thị Loan</p> <p>Giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>m</u> Chân Thị Mộng Linh</p> <p>Giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>X</u></p> <p>Chân Thị Thu Văn giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p> <p><u>S</u> Chân Thị Cẩm giao dân Bà Ni Thôn Xuân Tú</p>
---	---	--

Kieu thi Ny  
 giao dân Bà Ni  
 Thiên Tuân Tu  
 Phu  
 chùa thi Phi Phu  
 giao dân Bà Mi Tài thi Kim Thoa  
 Thiên Tuân Tu  
 nghĩ  
 Dao thi nghe' Châm giúp  
 giao dân Bà Mi Trần Thị Kieu thi giúp  
 Hồng Châm  
 Thiên Tuân Tu Cao dân Bà Mi  
Thôn Thiên Tuân Tu  
Kieu Thi Thoai  
 giao dân Bà Ni  
 Thiên Tuân Tu  
H  
 Châm Thi Hinh  
 giao dân Bà Ni  
 Thiên Tuân Tu  
PHuong  
 Trần Thị Phương  
 giao dân Bà Mi  
 Thiên Tuân Tu  
Lam  
 Kieu Thi Lam  
 giao dân Bà Ni  
 Thiên Tuân Tu  
Ho  
 Huynh Thi Hong Ho  
 giao dân Bà Ni  
 Thiên Tuân Tu

Chanh Lai  
 giao Cánh Thoại  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 - Chánh thi im Lam  
 Lam thi Lam  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Bao Võ Hè Nguyễn Thị Minh Hart  
 (giao dân Bà Nị Văn Lâm) Bé  
 Nguyễn Ngọc Vũ Văn Lâm  
 Bảo Đại Ngọc  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Kieu dai thien  
 Kieu dai off  
 elac van den  
 -9- Dang Phuc den  
 Giau Rani Giao den Cat vi  
 Huatau  
 Trường Thủ Hầu  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Nguyễn Hoàng Triết  
 Giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Bé Trang Hè  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Phan Mai Trang  
 Thip Hong Lien giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Kieu Hong Thap  
 giao dân Bà Nị Văn Lâm  
 Phan Mai Trang  
 P. S. Giau Hung  
 Giau Rani Giao den Cat vi

Hans

Minh Phuc thank Hiep  
Thien An Nhien

Dress.

Mrs. Ca Nguyen Diem

Thin Annels.

Nguồn ngữ Trung  
Tin tức Thời Anh

Tai  
Tai quang Tinh  
Tinh do Thien Anh

Quang  
Do Thanh Quang  
Truong Son, Thanh Anh

Đào Tín Đô Kim Cánh  
Tín Đô Bàn Mộ thìn AN Nhâm

Phát Ngõe Lam Cao  
Tin' dō Bàn Ni thon An! Nhìn

*C. A. M.*

# BÁC NGỌC LÝ Thôn An Nhơn

Nye

Trịnh Nguyễn Công

Then Austin

Phan Phêng Tuy Thanh Phan  
Trí Đò Thủ Anh Nhã

May  
Be Trump May  
Tried This A number

*Nan  
Đường Tản Đà  
Tín Đề Bàn*

N  
nh Thị Ngọc Thúy  
Bà Ni thôn An Nhơn

Uamtuw

Đạo thi Thành Trong  
Tín đệ Bùi N; thôn An Nhơn.



## PHỤ LỤC M

### ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Không chấp nhận Hồi giáo Bani, không chấp nhận ghép Hồi giáo với Bani)

Ngày 20 tháng 12 năm 2020, tiếp tục đơn kiến nghị của một người Phụ nữ, giáo viên trường tiểu học, đi vận động ký tên trong bản kiến nghị tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, về việc không chấp nhận tôn giáo Hồi giáo Bani, không chấp nhận ghép tên Hồi giáo với Bani, và cho rằng tín đồ Chăm Bani không có mối liên quan nào đến Hồi giáo.



Đây là hai tôn giáo truyền thống của người Chăm đã hình thành từ lâu đời và luôn giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Trong khi đó, Hồi giáo (Islam) chỉ mới du nhập vào tỉnh Ninh Thuận vào năm 1960. Thời gian đầu, một số bà con xem đây là một tôn giáo mới nên đã hưởng ứng và bỏ đạo Bànì đi theo đạo Hồi giáo (người Chăm gọi là Đạo mới). Đến năm 1963, khi tín đồ Hồi giáo (Đạo mới) ngày càng đông, họ bắt đầu phát động phong trào xóa bỏ việc thờ cúng tổ tiên và thờ cúng thần linh bằng cách huy động người dân đập phá đền thờ các vị Thần, mang vật thờ cúng Tổ tiên (Aciet Praok) của dòng họ ném xuống sông, đốt sách chữ Chăm ... Họ chi chấp nhận văn hóa Islam, chữ Ả Rập và chi tôn thờ Thượng đế (họ gọi là Allah) là duy nhất. Từ đó, đã dẫn đến cuộc xung đột nghiêm trọng, gây xáo trộn kéo dài trong cộng đồng người Chăm Bànì trong suốt nhiều năm qua. Về sau, một số người nhận thấy không phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc nên đã quay lại với tôn giáo truyền thống là tôn giáo Bànì.

Theo tín ngưỡng tôn giáo của Hồi giáo (Islam), họ chỉ cầu nguyện và tôn vinh Thượng đế (Allah) là duy nhất, tuyệt đối không đặt niềm tin vào bất kỳ vị thần nào cũng như không bao giờ thờ cúng tổ tiên như tôn giáo Bànì. Thậm chí, họ luôn xem người Chăm theo đạo Bànì là những người dị giáo, ngoại đạo. Riêng đối với người Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở Việt Nam nói chung, phần lớn họ du nhập văn hóa Hồi giáo theo chế độ Phụ quyền. Cho nên, họ không còn theo chế độ Mẫu hệ, không còn bảo lưu và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc như cộng đồng Chăm Bànì và Chăm Bảlamôn. Cụ thể như đám cưới, đám hỏi, đám tang, lễ nghi, lễ hội đều theo văn hóa Hồi giáo của Mã Lai và Ả Rập.

Do đó, chúng tôi không chấp nhận lấy tên tôn giáo của người Chăm Bànì là Hồi giáo và cũng không chấp nhận ghép tên Hồi giáo vào tôn giáo Bànì. Bởi vì, người Chăm Bànì không có mối liên quan nào về mặt hoạt động tín ngưỡng tâm linh, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống cũng như về mặt tổ chức sinh hoạt tôn giáo với Hồi giáo (Islam).

Hiện nay có một vài người trong Ban Thường trực có ý đồ muốn biến tôn giáo Bànì thành Hồi giáo (Islam) để trực lợi. Xem Hồi giáo là tiên bộ, là văn minh và cho rằng Bànì là tôn giáo lạc hậu, không mang tầm vóc thế giới, không ai biết đến. Ngoài ra, họ còn cho rằng lấy tên Hồi giáo sẽ được các nước Hồi giáo trên thế giới quan tâm giúp đỡ và tài trợ. Chúng tôi cho đây là một điều si nhục đối với tôn giáo Bànì của chúng tôi.

Đây có phải là ý đồ muốn xóa bỏ tôn giáo Bànì để từ đó nhằm đồng hóa và thôn tính Bànì thành Hồi giáo. Nếu các cấp các ngành chức năng chỉ nghe theo một phía mà không vào cuộc để

cứu giúp làm sáng tỏ vấn đề theo nguyện vọng của tín đồ Bàni, chúng tôi lo sợ rằng sẽ có biến cố đáng tiếc xảy ra.

Chúng tôi tha thiết yêu cầu chính quyền các cấp can thiệp và giúp đỡ chúng tôi được lấy đúng với tên gọi tôn giáo mà Ông bà tổ tiên của chúng ta đã gìn giữ suốt bao đời nay. Nếu vẫn tiếp tục như tình trạng hiện nay, sớm muộn gì cũng sẽ gây nên hậu quả khôn lường cho cả cộng đồng người Chăm Bàni về sau.

Bản chất của bà con giáo dân Bàni là thật thà, hiền lành, chất phát, không mang tư tưởng chia rẽ, phân biệt hay kì thị bất kỳ tôn giáo nào. Bàni chúng tôi luôn tôn trọng văn hóa tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Điều này có thể chứng minh rằng, trong trường hợp con cháu chúng tôi nên duyên với những người khác đạo, chúng tôi vẫn chấp nhận, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của đôi bên, không ép buộc phải theo tôn giáo mình. Tuy nhiên, khi con cháu chúng tôi nên duyên cùng với người Hồi giáo (Islam) thì hầu như họ không tôn trọng văn hóa tín ngưỡng của chúng tôi và luôn ép buộc phải tuyệt đối theo thủ tục và nghi thức tôn giáo của họ. Không những thế, họ còn cho rằng những người theo tôn giáo Bàni là “lầm đường lạc lối”.

Điều này chứng minh rằng, Bàni và Hồi giáo (Islam) không thể cùng chung một tôn giáo. Thế mà, chính những người với tư cách là lãnh đạo tinh thần giáo dân Bàni lại không sáng suốt nhận định một cách rõ ràng mà nghe theo một số phần tử của người Chăm hoạt động tôn giáo ở hải ngoại, tôn vinh Hồi giáo (Islam) và truyền bá tư tưởng sai lệch về tôn giáo Bàni.

Chúng tôi là những người phụ nữ Chăm Bàni, là những người có trách nhiệm duy trì thuần phong mỹ tục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Chăm.

Chúng tôi không muốn biến tên tôn giáo Bàni chúng tôi thành Hồi giáo và cũng không muốn ghép từ “Hồi giáo” vào tên tổ chức tôn giáo Bàni của chúng tôi. Bởi vì, chúng tôi không muốn phụ thuộc vào Hồi giáo như Nhà nước đã công bố trong danh mục các Tôn giáo ở Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn không nhất trí xếp chúng tôi là tôn giáo Hồi giáo với mã số là 06. Chúng tôi mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm, giúp đỡ tôn giáo chúng tôi được mang đúng tên gọi từ xa xưa là **tôn giáo Bàni với mã số riêng**.

Chúng tôi hết sức đau lòng và tủi thân cho tôn giáo mình không được ai bảo vệ và công nhận, mặc dù là một tôn giáo đã có từ lâu đời. Nhất là tôn giáo không có mã số riêng trong các tôn giáo ở Việt Nam.

Kính mong Quý cấp xem xét và chấp thuận tên gọi chính thức tôn giáo của người Chăm Bàni ở tỉnh Ninh Thuận là **tôn giáo BÀNI, có mã số riêng**, không xếp chung với tôn giáo Hồi

Sau đây ghi rõ tên các ban chấp hành của chúng tôi là tôn giáo BÀNI, không ghi là Hồi  
giáo hay đạo Hồi hoặc Hồi giáo Bànì.

Một lần nữa, chúng tôi đặt niềm tin vào các cấp chính quyền là canh canh công lý cho tôn  
giáo chúng tôi, không nghiêng về một phía để đưa tôn giáo Bànì chúng tôi đứng trước nguy cơ  
xóa bỏ tên tôn giáo Bànì đã có từ thời xa xưa.

Xin chân thành cảm ơn quý cấp.

Ngày 20 tháng 12 năm 2020

**ĐÓNG KÝ TÊN**

- Đại diện phụ nữ Phúc Nhơn
- Ông Tiến Bé Hồi Nữ Bànì
- Ông Thủ Chữ M
- Ông Thủ Lò S
- Ông Thủ T

- Đại diện Bé Hồi Lanh (Văn Khoa)
- Ông Thủ Lanh
- Ông Thủ Văn Khoa
- Ông Thủ Nguyễn

- Ông Thủ Phụ Nữ Phú Nhuận
- Ông Thủ Nông
- Ông Thủ Mao
- Ông Thủ Phú Nhât Lai
- Ông Thủ Đặng

- Ông Thủ Phụ Nữ An Nhien
- Ông Thủ Phan
- Ông Thủ Lê Văn Cang

Tổng ban phụ nữ Hồi Bànì

Né

Thiên Nhị Nín

Đại diện phụ nữ Phúc Nhơn

- Ông Thủ Dân
- Ông Thủ Công
- Ông Thủ Phong
- Ông Thủ Khoa
- Ông Thủ Lai

Đại diện phụ nữ Tuần Lú

- Ông Thủ An
- Ông Thủ Né
- Ông Thủ Né

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH



*Hình 1. Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016, Ninh Thuận.*



*Hình 2. Đại hội nhiệm kỳ 2012-2016, Bình Thuận.*



**Hình 3.** CT. Xích Dự, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận.



**Hình 4.** SC. Lư Thanh, Tổng Sư cả Hồi giáo Bani thánh đường Bình Minh – Bình Thuận.



**Hình 5.** Giáo sĩ Acar sau khi mak aia (wudu), xếp hàng thứ tự để vào Magik hành lễ.



**Hình 6.** Giáo sĩ Acar đang thực hiện Jabat Salam.



**Hình 7.** Acar talaih aek (Iftar) sau một ngày ikak aek.



**Hình 8.** Lễ “tuh brah” và “salih brah” dịp “yakat” của hệ phái Bani Awal, tại Ninh - Bình Thuận.



**Hình 9.** Lễ “Yakat” vào tối 30 gaok Ramadan,  
thuộc hệ phái Hồi giáo Bani, ở haluw Aia Mamih - Bình Thuận.



**Hình 10.** Lê Suk Yeng (*lê thứ Sáu*) của Hồi giáo Bani (*Awal Bani*).



**Hình 11.** Lễ tảo mộ của Hồi giáo Bani (Awal Bani).



**Hình 12.** Ts. Putra Podam, tín đồ Hồi giáo Bani (Awal Bani) đi tảo mộ.



**Hình 13.** Anak Katan trong lễ Katan của tín đồ Bani..



**Hình 14.** Anak Kareh làm lễ Ricaow, trước khi làm nghi thức chính cắt tóc và đặt tên.



**Hình 15.** Trang phục lễ Kareh tín đồ Bani của Hồi giáo Bani













**Hình 17.** Thánh đường Hồi giáo Bani thôn Bình Minh- Bình Thuận.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Van Baaren (2002). “Hồi giáo”. (Trịnh Duy Hoà biên dịch), Nxb. Nhà xuất bản trẻ. tr.137.
2. Po Dharma (1978). “Chroniques du Panduranga”, (Luận án phó tiến sĩ, Sorbonne). Paris.
3. Po Dharma, (2003). “Đặt lại vấn đề về biên niên sử Champa (Sakkarai Dak Rai Patao)”. Champaka.
4. Dorohiem & Dohamide (1965). “Dân Tộc Chàm Lược Sử”, Hiệp Hội Chàm Hồi Giáo Việt Nam, Saigon.
5. Ngô Văn Doanh (2013), “Hồi giáo với đời sống chính trị Đông Nam Á”. NXB Thế giới, Hà Nội.
6. Trần Thị Hương (2016), “The role of Muslim world in contemporary world politics”, trong cuốn sách Arab and Muslims world in International Relations, biên tập bởi Rafal Ozarowski và Wojciech Grabowski, NXB. Wydawnictwo Rambler, Warsaw, Ba Lan, 2016, p.15-37.
7. Đỗ Quang Hưng (2014). “Chính sách tôn giáo và Nhà nước pháp quyền”. NXB. Trần Bình, Đại học Quốc gia, Hà Nội.
8. Azzam, Maha (2008), “Understanding Al-Qaeda”, Poltical Study Review, Volume 6, Issue 3.
9. Lương Ninh (2000). “Lịch sử Việt Nam Giản Yếu”. Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội.
10. Phạm Thị Vinh (2007). “Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á”. NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội.
11. Hoàng Tâm Xuyên (1999). “Mười tôn giáo lớn trên thế giới”. NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
12. Po Dharma (2003). “Giới thiệu 35 tác phẩm Chăm cổ”, CD, EFEO. Truy cập ngày <http://www.champaka.info/index.php/vanhoa/1345-gioi>
13. Abdul Hamid Syah / Mustafa. Truy cập ngày 10/5/2016. <https://id.rodovid.org/wk/Orang:946052>
14. King of Kelantan, Malaysia, truy cập ngày 10/8/2020.  
[http://www.royalark.net/Malaysia/kelant2.htm?fbclid=IwAR00Vh\\_7j1TpKzYKpNNVuAqZBWVddOsF9VHYB6x5pfQwn1uZfN9iX5Vc17c](http://www.royalark.net/Malaysia/kelant2.htm?fbclid=IwAR00Vh_7j1TpKzYKpNNVuAqZBWVddOsF9VHYB6x5pfQwn1uZfN9iX5Vc17c)
15. Sunan Ampel. Truy cập ngày 2/10/2017. [https://en.wikipedia.org/wiki/Sunan\\_Ampel](https://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Ampel)
16. Salasilah Wali Songo. Truy cập ngày 10/10/2019. <http://belogmystery.blogspot.com/2013/08/salasilah-wali-songo.html>
17. Sayyid Maulana Malique Ibrahim. Truy cập ngày 8/10/2019.  
<https://id.rodovid.org/wk/Orang:321552>
18. Puteri Saadong binti Raja Loyor. Truy cập ngày 15/9/2018.  
<http://nurdiyanaabdullah5a.blogspot.com/p/bibliography.html>
19. Panduranga, Champa. Truy cập ngày 8/10/2019: <https://vi.wikipedia.org/wiki/Panduranga>
20. Sultan Wan Abu Abdullah (Wan Bo Tri Tri) raja Champa. Salasilah kesultanan Islam Campa. [tabutjawi.blogspot.com](http://tabutjawi.blogspot.com)
21. Salasilah Raja-Raja Kelantan dari Ahlul bait. Truy cập 20/2/2020.  
<http://pp-sk.blogspot.com/2014/10/siri-25-pengisahan-sejarah-kelantan.html>
22. Trong tài liệu có sử dụng hình ảnh của tác giả, một số hình ảnh trên Facebook và trên trang mạng Internet.